

5 Μαΐου 2021

«Άσκησις ἡ Μητέρα τοῦ Ἀγιασμοῦ»

Ορθοδοξία / Εκδόσεις



«Άσκησις ἡ Μητέρα τοῦ Ἀγιασμοῦ» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινού το ὁποῖο κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἱεράς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου σὴν κατηγορία Ψυχωφελή.



[Πατήστε εδώ για πληροφορίες και παραγγελίες.](#)

Η έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στο [iTunes](#) και στο [Amazon](#).

Όπως προλογίζει ο Αρχιμανδρίτης π. Εφραίμ Βατοπαιδινός, Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου: «Ἡ προσευχή, ἡ νηστεία καὶ αἱ λοιπαὶ μορφαὶ τῆς ἀσκήσεως εἶναι μὲν μέσα καὶ οὐχὶ σκοπός, πλὴν ὅμως εἶναι μέσα ἀπαραίτητα διὰ νὰ «ἐκκαθάρωμεν τὴν παλαιὰν ζύμην καὶ ἵνα ᾤμεν φύραμα νέον» (Α΄ Κορ. 5,7), ὥστε «ἀποθέσθαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης... καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας» (Ἐφ. 4,22-24).

Ὁ σκοπὸς τῆς ἐκδόσεως ταύτης εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 1,9), «τὸ φῶς» ὅπερ «ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» (Ἰωάν. 1,5), νὰ ἐπιλάμψη καὶ εἰς τὴν ἀληθῶς ζοφερὰν ἡμῶν ἐποχὴν».

<https://bit.ly/2Rvo5Du>