

13 Μαΐου 2021

## Όσιος Νεκτάριος και όσιος Βαρσανούφιος, Το αστείο, η υπακοή, το προορατικό, η ταπεινοφροσύνη!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



*Οι όσιοι σάρετς: Βαρσανούφιος (1845-1913) (αριστερά) και Νεκτάριος (1853 - 1928) της Όπτινας.*

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Ο Όσιος Νεκτάριος διηγήθηκε στο ζεύγος Σούστιν τη μεταστροφή του σάρετς Βαρσανουφίου που από στρατηγός έγινε μοναχός και αργότερα σάρετς δηλαδή γέροντας και συνέχισε με το εξής]:

Είδατε πόσο μεγάλος ήταν ο σάρετς Βαρσανούφιος!

Και όμως ήταν τόσο ταπεινός και υπάκουος!

Να σκεφθείτε πως, όταν ακόμη ήταν δόκιμος, μια φορά περνούσε έξω από το κελλί μου και του είπα ένα μικρό αστείο.

Ήταν 1η Απριλίου του 1893.

- Έχεις ακριβώς είκοσι χρόνια να ζήσεις.

Του το είπα σαν αστείο, αλλ' αυτός έκανε υπακοή και ακριβώς είκοσι χρόνια μετά, την ίδια ημέρα, 1η Απριλίου του 1913, εκοίμηθη. Τόσο μεγάλη ήταν η υπακοή του!...

Ο [Βασίλειος] Σούστιν ομολογεί: Ανατρίχιασα άθελα μου μπροστά στην δύναμη του γέροντος Νεκταρίου!...

Προφανώς εννοεί την προγνωστική, προορατική δύναμη του π. Νεκταρίου ο οποίος - είναι καταπληκτικό! - προσδιόρισε πριν 20 ολόκληρα χρόνια τον θάνατο του γέροντος Βαρσανουφίου με πρωτοφανή ακρίβεια!

Θα προσθέταμε επίσης και την δύναμη της βαθιάς τους ταπεινοφροσύνης, που απέδωσε την θαυμαστή πρόγνωση του στην «υπακοή»! του π. Βαρσανουφίου, που έσπευσε... να πεθάνει την χρονολογία και ημερομηνία ακριβώς, την οποία «αστιευόμενος» είχε ορίσει ο φίλος τους για να μην τον παρακούσει!...

*Από το βιβλίο, «Όσιος Νεκτάριος, Ο τελευταίος Μεγάλος Στάρετς της Όπτινα», έκδοση Σταυροπηγιακής και Συνοδικής Ι. Μονής Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κάλαμος, 2003.*

**<https://bit.ly/2QefggR>**