

Τα Εννιάμερα του Γέροντα Ανανία Κουστένη

[Ορθοδοξία](#) / [Μορφές](#)

[Δρ. Στέφανος Δημόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος](#)



Αρχιερατικό μνημόσυνο στον Άγιο Ανδρέα Άνω Πετραλώνων και η συγκίνηση μεγάλη. Παρών ο Γέροντας χαμογελαστός σε μια υπέροχη φωτογραφία πίσω από τα κόλλυβα που δεν χωρέσανε σε ένα μόνο τραπέζι, βάλαν και δεύτερο κοντά του. Όλα σπιτικά από πνευματικές μας αδελφές που μας τα μοίρασαν στο τέλος. Μαζί με ένα αντίγραφο της φωτογραφίας του μνημοσύνου του μακαριστού μας Παπούλη Άνανια. Πίσω από την φωτογραφία του είχαν κρεμάσει το λευκό πετραχήλι του Γέροντα με αυτό μας λειτουργούσε και μας αγίαζε για χρόνια.



Ο ταπεινός Αρχιερέας Φιλόθεος, Επίσκοπος Ρωγών, γνωστός και αγαπημένος και καλλίφωνος περιστοιχίστηκε από τούς πατέρες Γενάδιο, Σιλουανό, Νικόλαο και

Ιωακείμ. Έδωσε τον λόγο διακριτικά στους πατέρες Γεναδιο καί Σιλουανό που στάξαν λίγη παρηγοριά μέσ την πονεμένη μας καρδιά με αυτά πού είπαν. Ίσως να ήταν όντως καλύτερα για τον παπούλη μας πού ξεκουράστηκε και προσεύχεται πια και μεσιτεύει για όλους μας από ψηλά παρέα με τους φίλους του Γέροντα Πορφύριο Δελή και Εύμένιο Σαριδάκι, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο και Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη.



Έκείνο πού με συγκίνησε επίσης ήταν στην απόλυση πού ο Επίσκοπος Ρωγών μνημόνευσε τον προκάτοχό του Ιωσήφ τον Εθνομάρτυρα και Ιερομάρτυρα πού έχυσε το αίμα του στο Μεσολόγγι αφού κατήχησε και εφρόντισε για την ψυχή των

ελεύθερων πολιορκημένων. Τούς εκοινώνησε όλους πριν την έξοδο όπου από τις 11307 ψυχές επέζησαν μονάχα 1350 εξοδίτες. Η αποθέωση της Μεγάλης Ελληνικής επανάστασης έλεγε ο Άγιος Γέροντάς μας. *“Έπορεύοντο μέσα από τή νύχτα της ζωής, για νά φτάσουν στήν ανέσπερη ημέρα τής Θείας Βασιλείας. Κι έφτασαν!”* Προσέθετε σε ομιλία του με σιγουριά. *“Γιατί ήταν κοντά η Βασιλεία. Μνήσθητι Κύριε, έφάνη”*.

<https://bit.ly/3vk19Gd>