

## «Εκτενής Κατήχηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας»

[Ορθοδοξία](#) / [Εκδόσεις](#)



**«Εκτενής Χριστιανική Κατήχηση της Ορθόδοξης Καθολικής Ανατολικής Εκκλησίας» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Ἁγίου Φιλάρετου Μητροπολίτη Μόσχας το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου στην κατηγορία Εκκλησία και Κόσμος.**

Άγιου Φιλαρέτου  
Μητροπολίτου Μόσχας



Έκτενής Χριστιανική Κατήχηση  
τῆς Ὁρθόδοξης Καθολικῆς  
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ  
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2014

**[Πατήστε εδώ για πληροφορίες και παραγγελίες.](#)**

**Η έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στο [iTunes](#).**

Ο άγιος Φιλάρετος, μητροπολίτης Μόσχας (1782-1867) είναι σχεδόν άγνωστος στους Έλληνες ορθοδόξους. Από θεολόγους που μελέτησαν τα έργα του χαρακτηρίστηκε ως εφάμιλλος των μεγάλων ιεραρχών και διδασκάλων της Ορθοδοξίας και ισότιμος των Τριών Ιεραρχών. Ήταν τέλειος και ανεπανάληπτος ερμηνευτής των θείων Γραφών. Ειδικά με την συγγραφή της «Κατηχήσεώς» του εκπλήρωσε τον πόθο του να διαφωτίσει τους πιστούς στα βασικά θέματα πίστεως και το πέτυχε. Αυτό φαίνεται και από την τεράστια απήχηση που βρήκε η «Κατήχηση», η οποία εκδόθηκε σε εκατομμύρια αντίτυπα και καθιερώθηκε ως το κύριο εγχειρίδιο της ορθοδόξου πίστεως στις Θεολογικές Ακαδημίες της Ρωσίας.

Προβλέπουμε ότι θα προκύψει μεγάλη πνευματική ωφέλεια από την ανάγνωση

αυτού του βιβλίου στους σημερινούς Νεοέλληνες, που συχνά διαπιστώνουμε με πολλή λύπη ότι παραμένουν ουσιαστικά ακατήχητοι. Από τις επικοινωνίες μας με πολλούς λαϊκούς αδελφούς μας στον κόσμο βλέπουμε ότι βασικά πράγματα της ορθόδοξου πίστεώς μας είτε αγνοούνται είτε δεν κατανοούνται σωστά. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

**<https://bit.ly/3oZjBSh>**