

Διαχριστιανικό Συνέδριο στη Τανζανία

Ορθοδοξία / Ιεραποστολή



Με ευθύνη της Γραμματείας της Πίστewς και Τάξεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών πραγματοποιήθηκε από τις 8 - 14 Μαρτίου στο Ντάραμ Σαλάμ, πρωτεύουσα της Τανζανίας, Διαχριστιανικό Συνέδριο για να εξετάσει τη πορεία των Διμερών Διαχριστιανικών Διαλόγων για την ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας των Χριστιανών, με τη συμμετοχή 25 Θεολόγων από τις πέντε Ηπείρους του Πλανήτη μας (πέντε από κάθε Ήπειρον). Το Συνέδριο αυτό γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια κι είναι η πρώτη φορά που γίνεται έξω από την Ευρώπη και μάλιστα στην Αφρική για να τονισθεί και μια άλλη διάσταση για τις ευθύνες των Χριστιανών να περιορισθεί το πρόβλημα της Φτώχειας, να δοθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης των πληθυσμών της Γής σε υπηρεσίες υγείας και Παιδείας. Σκοπός του δέκατου αυτού Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των συνοπτικών εκθέσεων

των υφιστάμενων Διαλόγων στο χώρο του Χριστιανισμού κι η ετοιμασία προτάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στην ορατή ενότητα και συνεργασία των Χριστιανών σε

μια δύσκολη πορεία της Ιστορίας της Ανθρωπότητας, όπου η συστράτευση όλων μας για τη προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πλανήτη μας, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκες απειλές που σχετίζονται με την παγκόσμια ασφάλεια, τρομοκρατία, κλιματικές αλλαγές, οικονομική κρίση, μετανάστευση, βία, ανεργία, τοπικές και περιφερειακές συρράξεις (Αραβική άνοιξη).



Η συνεργασία των Κυβερνήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις των δικών τους χωρών και στον χώρο των Διεθνών Οργανισμών και Πολιτικών Ενώσεων όπως η Ευρωπαϊκή

Ένωση και η Αφρικανική Ένωση κ.τ.λ. αποδεικνύεται με τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε να μη είναι και η καλύτερη. Απουσιάζει η ενότητα κοινής δράσης με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο διχασμός κι η απουσία καλής θέλησης να δοθεί προτεραιότητα στις παγκόσμιες αξίες που μας προστατεύουν όλους (universal values). Σε επίπεδο κρατών εσωτερικοί διχασμοί λειτουργούν σε βάρος των λαών, και στο Διεθνή Χώρο ρισκάρουμε την παγκόσμια ασφάλεια μας και την αισιόδοξη επιβίωση του Πλανήτη μας.

Τα θέματα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα

τα εξετάσουν τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών στο επόμενο μεγαλύτερο Συνέδριο που

θα γίνει στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Ιουνίου στη Βραζιλία

(RIO+20) με τη συμμετοχή 70,000 ανθρώπων με θέμα την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δέκα χώρες από τις πλούσιες χώρες και δέκα από τις φτωχές χώρες θα εξετάσουν μαζί σοβαρά θέματα που σχετίζονται με το κοινό πλέον σπίτι ολόκληρης της Ανθρωπότητας που λέγεται Πλανήτης Γη.

Αν στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν δύο δισεκατομμύρια δεν μπορέσαμε με το διάλογο να αποφύγουμε τους δύο πρώτους παγκόσμιους πολέμους, σήμερα που ξεπεράσαμε τα επτά δισεκατομμύρια, οι εντάσεις κι οι ισορροπίες είναι πολύ πιο ευαίσθητες για να φτάσουμε στα άκρα χωρίς να μας εγγυάται και κανείς σοβαρός επιστήμονας που γνωρίζει τη ανεξέλεκτη δύναμη της πυρηνικής ενέργειας αν θα υπάρξει κάποιος νικητής. Θα είμαστε όλοι ηττημένοι ή μάλλον δεν είμαστε ακόμη σίγουροι αν θα παραμείνουν ζωντανοί.

Οι δυστυχίες και ο πόνος που έζησε η Ανθρωπότητα με τους δύο παγκόσμιους πολέμους την οδήγησαν το 1948 στη δημιουργία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για την ενίσχυση της ενότητας όλων μας για να προστατευθεί η υπόθεση της Ειρήνης και η ευημερία των Λαών. Ο ρόλος των Χριστιανών και μάλιστα της Ορθοδοξίας προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να είναι γόνιμος και δυναμικός. Η εφαρμογή σημαντικών αποφάσεων των Διορθόδοξων Συνδιασκέψεων των Τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών με πρωτοβουλία του

Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σε συνεργασία με τους υπολοίπους Προκαθημένους θα δώσουν νέα ελπίδα για να οδηγηθεί η Ανθρωπότητα μακριά από τα αδιέξοδα που την οδήγησαν όλοι εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πολιτικών,εθνικιστικών,στρατιωτικών, ιδεολογικών και οικονομικών συμφερόντων.

<http://bit.ly/11IWJyJ>