

«Της αγάπης στίγματα» - π. Σιλουανού Πεπονάκη

[Ορθοδοξία](#) / [Εκδόσεις](#)



Κυκλοφόρησε μόλις το νέο βιβλίο του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρομματίου (Αλιάρτου Βοιωτίας), με θέμα την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.

Στα κείμενα του βιβλίου, που είναι στη βάση τους απομαγνητοφωνημένες ομιλίες σε συνάξεις πιστών, διατηρείται το ύφος και η ζωντάνια του προφορικού λόγου.

Κυκλοφορεί τὸ νέο βιβλίο
τοῦ Ἀρχιμ. Σιλουανοῦ,
Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μονῆς
Ἀγ. Γεωργίου Μαυρομματίου

Τῆς ἀγάπης στίγματα

Ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση
στὴ Θεία Λειτουργία



«Τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ. Ὡστόσο, τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς λατρευτικῆς ζωῆς δύσκολα προσλαμβάνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. ἐπειδὴ ἔπαψε νὰ λειτουργεῖ μὲ κέντρο τὴν καρδιά του καὶ λειτουργεῖ μὲ τὴ διάνοιά του...

Δὲν βλέπουμε τὰ στίγματα τῆς ἀγάπης Ἐκείνου, ποὺ ἔπαθε καὶ ἀνέστη γιὰ μᾶς. Οὔτε ντυνόμαστε μὲ τὴν πορφύρα τῶν αἱμάτων τῆς ἀγάπης ποὺ ἔχυσε γιὰ τὸν καθένα μας. Θὰ μιλήσουμε, λοιπόν, γιὰ τὰ στίγματα αὐτὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὰ αἵματα ποὺ πορφύρωσαν ὀλόκληρη τὴν οἰκουμένη, δηλαδή γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία».

Διάθεση βιβλίου:

Τηλ. ἐπικοινωνίας Ἱερᾶς Μονῆς: 22680 22789

E-mail: psilouanos@gmail.com

Το ιδιαίτερο και πρωτότυπο στοιχείο της ερμηνευτικής αυτής προσέγγισης είναι η αναφορά στην διδασκαλία δύο μεγάλων και θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, του ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης και του ἁγίου Σωφρονίου του Ἑσσεξ.

Ο ἅγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης γράφει ὅτι στα λόγια του βιβλίου του ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ μου» ἡ ψυχὴ αισθάνεται τὴ δύναμη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, μαρτυρεῖ ὅτι ποτέ δεν εἶδε κανέναν νὰ λειτουργεῖ ὅπως ἐκεῖνος και τὸν χαρακτηρίζει σαν «έναν στύλο ἀπὸ τὴ γῆ ὡς τὸν οὐρανό». Ο ἴδιος ὁ ἅγιος Ἰωάννης διακηρύττει:

«Ἀποθνήσκω, ὅταν δεν λειτουργῶ».

Ἰδιαίτερα, χρησιμοποιήθηκε ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου Σαχάρωφ. Ο ἅγιος

Σωφρόνιος έζησε με πυρακτωμένη την καρδιά του από τη ζώσα παρουσία του Κυρίου Ιησού. Τα κείμενα του αποπνέουν το πυρ αυτό και αφυπνίζουν τη συνείδησή μας και επαναφέρουν στη σωστή λειτουργία την καρδιά μας, το κέντρο της υπάρξεώς μας, τον τόπο που μυστικά ενώνεται ο Θεός με τον άνθρωπο.

Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ.

Κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του α) «Δίψα για καθαρό ουρανό - λόγοι βοηθητικοί στην μετάνοια», (εκδόσεις Ίνδικτος) και β) «Όσα στην αγάπη ονειρεύομαι - το μυστήριο της χριστιανικής συζυγίας» (εκδόσεις Εν Πλω).

<https://bit.ly/35PM0kj>