

15 Ιουλίου 2021

Παπα-Φώτης ο «διά Χριστόν σαλός», Ηρέμησε τον άγριο σκύλο, ευωδίασε, έπεσε σε έκσταση!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



Ο παπα-Φώτης, (1912-2010), ο διά Χριστόν σαλός.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Αφήγηση κ. Βίκυς Κ.]:

Όταν ήλθε ο παπα-Φώτης για πρώτη φορά στο σπίτι μου, συναντηθήκαμε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένω.

Αυτήν ακριβώς τη στιγμή ένας συγκάτοικός μου έβγαζε για βόλτα το πολύ θορυβώδες και άγριο προς κάθε ξένο, σκυλί του.

Θαύμασα γιατί αυτή τη μοναδική φορά το τόσο ενοχλητικό σκυλί κοιτώντας τον παπα-Φώτη δε γαύγισε, αλλά μόλις είδε τον παππούλη σηκώθηκε στα δύο του πόδια και έσκυψε το κεφάλι!

Κι εγώ θαύμασα για τούτο το θέαμα και το αφεντικό του σκυλιού.

Ήλθε στη συνέχεια σπίτι μου, του έφτιαξα σούπα, έφαγε, ξάπλωσε για λίγο και όταν έφυγε αυτός ο ρακένδυτος καλογερόπαπας, μία ευωδιά απλώθηκε στο σπίτι.

Δεν είχα χρησιμοποιήσει κολόνια κι έτσι θορυβήθηκα.

Με συγκίνηση στη συνέχεια διαπίστωσα ότι τα σεντόνια του παππούλη ήταν αυτά που μοσχομύρισαν!

Μια άλλη φορά καθώς ο παπα-Φώτης πήρε να διαβάσει ένα βιβλίο μου που βρέθηκε εκείνη την ώρα της επισκέψεώς του στο σαλόνι του σπιτιού μου – ήταν θυμάμαι το «Τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου» – τον είδα να πέφτει σε έκσταση, το πρόσωπό του γλυκά να αλλοιώνεται.

Κι αυτό περίπου για ένα εικοσάλεπτο!

Αντιλήφθηκε πως τον θαύμαζα, έβαλε πάλι τις φωνές λέγοντας:

- Τι χαζεύεις, τελείωνε.

Από το βιβλίο του πατρός Αθανασίου Γιουσμιά, «Παπα-Φώτης, ο 'διά Χριστόν σαλός'», (1912-2010).

<https://bit.ly/3wFyfjM>