

Η Παναγία εμφανίζεται, θεραπεύει, δίνει εντολή για το τάμα και πώς θα γίνει η εικόνα!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



Υπεραγία Θεοτόκος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Από το χωριό Όλυνθος της Χαλκιδικής μια κοπέλα έβγαλε στον κανθό του ματιού καρκίνο. Ο πατέρας, φτωχός άνθρωπος, παρακολουθούσε με πόνο ψυχής το δράμα

της κόρης του. Γονατιστός, κάθε μέρα, παρακαλούσε την Παναγία να θεραπεύσει το παιδί του.

Κάποια μέρα είδε την Παναγία σε οπτασία, ζωντανή και μαυροφορημένη, να του λέει:

- Το παιδί σου θα γίνει καλά. Πήγαινε το να προσκυνήσει τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.

Πήγαν, προσκύνησαν πατέρας και κόρη και έκαναν ολονυκτία με Θεία Λειτουργία.

Όμως ο καρκίνος, αντί να μικραίνει, όλο και μεγάλωνε. Τελικά έγινε μεγάλος σαν αχλάδι, που κάλυπτε το μισό πρόσωπο της κοπέλας.

Το θέαμα ήταν φρικτό και γέμιζε με απελπισία τις καρδιές της άρρωστης, των γονιών και των συγγενών. Ο Ιερέας του χωριού τους έκανε αγιασμό, σταύρωσε τον καρκίνο και είπε:

- Μη λυπάσθε. Θα θεραπευθεί το κακό. Θα γίνει καλά.

Σιγά-σιγά όλο και μικραίνει ο καρκίνος με τις μέρες. Κάποτε εξαφανίστηκε και μόνο ένα σημάδι άσπρο έμεινε στη θέση του καρκίνου. Όταν υπέφερε η κοπέλα, είχε κάνει τάμα στην Παναγία, όταν θεραπευθεί, να κτίσει προσκυνητάρι στη χάρη Της.

Τότε τα χρόνια ήσαν δύσκολα και πολλοί Έλληνες έφευγαν στη Γερμανία, για να βρουν εργασία. Από ανάγκη έφυγε και ο πατέρας με την οικογένειά του. Εκεί, ξέχασαν το τάμα τους.

Παρουσιάζεται, λοιπόν, η Παναγιά στην κοπέλα και της λέει:

- Επιθυμώ να κάνεις το τάμα σου και να μου κτίσεις το προσκυνητάρι. Πήγαινε να το κτίσεις στο οικόπεδο του... Επίσης, επιθυμώ να παραγγείλεις στον αγιογραφικό οίκο των Ιωασαφαίων στο Άγιον Όρος εικόνα μου.

Η οικογένεια της κοπέλας δεν είχε αγαθές σχέσεις με την οικογένεια που υπέδειξε η Παναγία, για να ζητήσει οικοπεδική έκταση για το προσκυνητάρι. Τι να κάνει όμως; Η Παναγία πρόσταζε.

Πήρε ένα γνωστό του χωριανού της, ως μεσολαβητή, πήγαν στο γείτονά τους και του είπε:

- Η Παναγία θέλει ένα μικρό κομμάτι από το οικόπεδό σου, για να της κτίσω προσκυνητάρι. Αν θέλεις, δώσε. Εγώ σου μεταφέρω την επιθυμία της Παναγίας.

Τότε είπε αυτός:

- Κι εγώ ήθελα να κάνω κάτι στην Παναγία, διότι το παιδάκι μου, όταν ήταν μικρό, το κλώτσησε άλογο και βγήκε το κόκκαλο έξω από το δέρμα του ποδιού. Πάρε όσο

σου χρειάζεται.

Όταν ήρθε η ώρα να παραγγείλει την εικόνα της Παναγίας στον αγιογραφικό οίκο των Ιωσαφαίων στις Καρυές ο Γέροντας Ιωάσαφ (†1993), διάκονος, είδε σε όραμα την Παναγία και του είπε να τη ζωγραφίσει με λαμπρά κόκκινα ρούχα, με δάκρυα στα μάτια και με μαντήλι στο χέρι να σκουπίζει τα δάκρυά Της.

Είδαμε την εικόνα αυτή στο Κελλί των Ιωσαφαίων στις Καρυές και αξιωθήκαμε ταπεινά να την προσκυνήσουμε. Αληθινά εικόνα ιστορημένη με την καθοδήγηση της Παναγίας.

Απόσπασμα από το βιβλίο του π. Θεοφύλακτου Μαρινάκη, «Θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος».

<https://bit.ly/3IZ5Djl>