

Όσιος Πορφύριος: Είναι καλύτερα να μην πεις για τον Θεό, αλλά να στείλεις εσωτερικά την αγάπη σου!

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)



Όσιος Πορφύριος (1906-1991).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Αφήγηση οσίου Πορφυρίου]:

– Να, μπορεί πολλές φορές να έχω κατεβασμένα τα μάτια, καθώς μπαίνει κάποιος να εξομολογηθεί.

Μέσα μου βλέπω και τον ίδιο και το περιβάλλον του, τον κύκλο του.

Και βλέπω κάποιον που τον μισεί, τον πυροβολεί με μια δύναμη κακή, που εξαπολύεται με βοή εναντίον του.

Και μπορεί αυτός που τον μισεί να του μιλάει με καλό τρόπο εξωτερικά, να του λέει καλά λόγια, να τον παροτρύνει να πάει στην εκκλησία.

Δεν πιάνει όμως ο λόγος του, γιατί η κακή δύναμη εξαπολύεται, του ξεφεύγει.

Κι όταν ο μισούμενος ξανασυναντηθεί με τον άνθρωπο που τον μισεί, αυτός στρίβει, τον αποφεύγει.

Είναι καλύτερα να μην πεις στον άλλο για τον Θεό, αλλά να του στείλεις εσωτερικά την αγάπη σου.

Τότε θα φύγει και θα πει μόνος του:

- Τι ευγένεια, τι γλυκύτητα! Να τι κάνει η πίστη!

Μπορεί να δείχνεις στον άλλο ευγένεια, να τον εξυπηρετείς. Όμως είναι η άλλη δύναμη η κακή ή η καλή που δουλεύει στην πραγματικότητα.

Η Παλαιά Διαθήκη έχει θησαυρούς: «Θρους γογγυσμών ουκ αποκρύπτεται*».
Σκέφτομαι κάτι και μετά το βρίσκω γραμμένο.

* «Ους ζηλώσεως ακροάται τα πάντα, και θρους γογγυσμών ουκ αποκρύπτεται» (Σοφία Σολομώντος 1, 10). Δηλαδή το αυτί του Θεού με ζήλο ακούει τα πάντα και ούτε ένας ψίθυρος γογγυσμού δεν του ξεφεύγει.

Από το βιβλίο της Άννας Κωστάκου, «Συνομιλώντας με τον Γέροντα Πορφύριο» [νυν όσιο Πορφύριο], των εκδόσεων η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2013.

<https://bit.ly/2XX36gq>