

15 Οκτωβρίου 2021

Όσιος Καλλίνικος, Εμφανίστηκε μπροστά μου μετά θάνατον και με παρηγόρησε!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



Όσιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Εδέσσης (1919-1984).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Γράφει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και αγίου Βλασίου, κ. Ιερόθεος]: Όπως ανέφερα και σε άλλη ενότητα, μετά την κοίμησή του [του οσίου Καλλινίκου

Μητροπολίτη Εδέσσης] το σώμα του παρέμεινε εύκαμπτο, πράγμα το οποίο συναντά κανείς στο Άγιον Όρος.

Αυτό είναι δείγμα ότι τον δέχθηκε ο Χριστός σαν αγιορείτη, σαν ασκητή που ασκήθηκε σε όλη του την ζωή, που βίωσε το Ευαγγέλιο, αφού, όπως γνωρίζουμε, η ασκητική ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ευαγγελική ζωή, η τήρηση των εντολών του Χριστού.

Η Α.Κ.*, από την Παλαιομάνινα Μεσολογγίου, αδελφή νοσοκόμος στην Αθήνα, ήταν από παιδί πνευματικό τέκνο του Καλλινίκου. Διηγείται η ίδια πώς έζησε την θαυματουργική του παρουσία.

«Έπασχα χρόνια από ανυπόφορες ημικρανίες. Είχα πάει σε πολλούς γιατρούς, κανένας δεν μπόρεσε να με θεραπεύσει. Υπέφερα!

Όταν έμαθα ότι ο Καλλίνικος κοιμήθηκε, βυθίσθηκα σε μεγάλη θλίψη. Ένοιωθα ορφανή. Τον αισθανόμουν πατέρα μου, παρηγοριά και σοφό καθοδηγητή στη ζωή μου. Ζούσα με τα κηρύγματά του.

Ταξίδεψα στην Έδεσσα για να προσκυνήσω το λείψανό του. Μέσα στην Εκκλησία έκλαψα για πολλή ώρα. Όταν πλησίασα να ασπασθώ το χέρι του το ένοιωσα ζεστό, ακούμπησα το κεφάλι μου πάνω του από σεβασμό, αλλά και ελπίδα κρυφή να πάρω την ευλογία του.

Από τότε, έχουν περάσει 15 χρόνια, οι φρικτοί πονοκέφαλοι με έχουν αφήσει εντελώς.

Θυμάμαι ότι τις πρώτες μέρες μετά την κοίμησή του είχα τόσο μεγάλο πόνο μέσα μου, που έχασα τον «πατέρα» μου, ήμουν απαρηγόρητη.

Στα εννιάμερα, σε μια τέτοια στιγμή που αισθανόμουν εντελώς εγκαταλελειμμένη και μόνη, και έκλαιγα ασταμάτητα, εμφανίζεται μπροστά μου με επανωκαλύμμαχο και μου λέει:

- Σταμάτα πια παιδί μου να κλαις, εγώ είμαι εδώ, θα σε βοηθήσω.

Από τότε μόνο αυτή η βοήθειά του με στηρίζει και με καθοδηγεί στις δοκιμασίες της ζωής μου, και έχω περάσει πάρα πολλές.

* Ολόκληρο το όνομα αναγράφεται στο βιβλίο που αναφέρεται πιο κάτω.

Από το βιβλίο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και αγίου Βλασίου, κ. Ιεροθέου, «Κόσμημα της Εκκλησίας» το οποίο αναφέρεται στον νέο άγιο της Εκκλησίας μακαριστό Επίσκοπο Εδέσσης άγιο Καλλίνικό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας)

<https://bit.ly/3j3NJKj>