

Ο Νώε και η γενεά του

[Ορθοδοξία](#) / [Παλαιά Διαθήκη](#)

[Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας †](#)



Στο προηγούμενο κηρυγματάκι μας, αγαπητά παιδιά, σας έλεγα ότι οι παλαιοί άνθρωποι έκαναν αυτό το μεγάλο αμάρτημα: Ότι ενώ υπήρχαν δυό γενεές ανθρώπων και αυτές ήταν χωρισμένες, όμως τώρα, η καλή γενεά μίχθηκε με την κακή γενεά. Έτσι αυξήθηκε η αμαρτία των ανθρώπων. Και η μεγάλη αυτή διαφθορά των ανθρώπων έκανε τον Θεό να μεταχειριστεί ένα άλλο σχέδιο για την σωτηρία των ανθρώπων: Χρησιμοποίησε ένα καλό και ευσεβή άνθρωπο που απέμεινε από την καλή γενεά και του είπε να κάνει μία μεγάλη κιβωτό, στην οποία να μπει αυτός και όλη η οικογένειά του και ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα, για να σωθούν από ένα μεγάλο κατακλυσμό, με τον οποίο θα καταστραφούν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα δημιουργήματα. Ο κατακλυσμός, παιδιά, δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά μία πραγματικότητα και αυτό φαίνεται από το ότι αναφέρεται σε όλες τις παραδόσεις των λαών με παραλλαγμένη όμως μορφή σε κάθε παράδοση, γιατί τα άλλα έθνη ήταν ειδωλολατρικά.



Πάει η πρώτη κακή γενεά, γιατί καταστράφηκε με τον κατακλυσμό και έχουμε τώρα μία νέα γενεά από τον Νώε. Αλλά και ο Θεός υποσχέθηκε να μην ξανακάνει πιά κατακλυσμό, γιατί «έμαθε», ας το πούμε έτσι, ότι «η διάθεση του ανθρώπου είναι στο πονηρό από την νεότητά του» (8,21) και δεν πρόκειται λοιπόν να διορθωθεί ούτε με ένα νέο μεγάλο κατακλυσμό.

Από τους απογόνους του Νώε, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ, πληθύνθηκε η ανθρωπότητα. Από τους απογόνους αυτούς, παιδιά, γίνεται λόγος για ένα Νεβρώδ, γίγαντα κυνηγό της χώρας Σινάρ (10,8-12), το παλαιό όνομα της Βαβυλώνας, που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. Αλλά και η γενεά αυτή του Νώε καταστράφηκε, γιατί διέπραξε παρόμοιο αμάρτημα, όπως και η προηγούμενη του Αδάμ: Θέλησαν να γίνουν σαν τον Θεό! Ακούστε: Όλοι οι λαοί μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στην χώρα Σενναάρ, ένα άλλο όνομα αυτό της Βαβυλώνας, όπου κατοικούσε ο γίγαντας κυνηγός Νεβρώδ, για τον οποίο μιλήσαμε αμέσως προηγουμένως. Όλοι οι λαοί λοιπόν συγκεντρώθηκαν στην χώρα Σενναάρ και αποφάσισαν να κάνουν εκεί ένα πύργο, τον φημισμένο και γνωστό από όλους πύργο της Βαβέλ, που η κορυφή του πύργου να φθάνει στον ουρανό, για να γίνουν και αυτοί σαν τον Θεό. Σαν τον Αδάμ, δηλαδή, με την Εύα, που έφαγαν τον απηγορευμένο καρπό, για να γίνουν σαν τον Θεό. Όπως θα γνωρίζετε, παιδιά, ο Θεός κατέστρεψε και το σχέδιο αυτό των ανθρώπων της Σενναάρ με την σύγχυση των γλωσσών, αλλά θα εφαρμόσει τώρα ο Θεός ένα άλλο σχέδιο για την σωτηρία των ανθρώπων: Την κλήση του Αβραάμ, απ' όπου θα προέλθει ο Μεσσίας, ο Σωτήρας μας.

<https://bit.ly/3FZsUcL>