

8 Νοεμβρίου 2021

## Γερόντισσα Γαβριηλία: Φθάνει να επικαλεστούμε τους αγγέλους για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα...

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)



(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

**Χρ\*:** Γερόντισσα, αυτή η κρυφή φωνή που «ακούμε» πολλές φορές, είναι ο Άγγελος μας;

Γερόντισσα Γαβριηλία: Ναι. Και πρέπει να το αντιληφθούμε. Να το διευκρινίσουμε.

Και σιγά-σιγά ο Θεός θα μας δώσει μια αγία δύναμη, δηλαδή την Διάκριση για να την βάζουμε σε πράξη...

**Χρ: Γιατί όσες φορές έχω σταθεί και «ακούσει» αυτή την «φωνή», πραγματικά, και ηρεμώ και τα βλέπω όλα μπροστά μου. Καθαρά. Μου έρχονται δηλαδή ακριβώς έτσι. Πολλές φορές. Αλλά παλιά δεν το είχα προσέξει...**

Γ.Γ.: Να είστε σίγουρη. Και μην ακούτε τον κόσμο που μιλάει για πειρασμούς και πειρασμούς και πειρασμούς... Αυτοί κατάντησαν να έχουν αντί τον Χριστό, τον Πειρασμό! Ε... θα αφήνετε τον εαυτόν σας στα χέρια του Θεού λέγοντας ναι, ναι, ναι... Κι αν είναι κάτι που δεν σας συμφέρει πνευματικά, ο Θεός θα το κάνει όχι. Αυτό είναι.

**Κ\*: Ωστε υπάρχει ο Φύλακας Άγγελος,**

Γ.Γ.: Ναι. Είναι μέσα μας.

**Κ: Σε κάθε άνθρωπο;**

Γ.Γ.: Ναι. Ζει μέσα σε κάθε άνθρωπο.

**Κ: Μήπως είναι η φωνή της συνειδήσεως μας;**

Γ.Γ.: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για τον Θεό, αισθανόμαστε «όχι εντάξει» όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά Εντολή του Θεού. Κι αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι... Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί.

Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουνε μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά... Άρα, δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού, που κατοικεί μέσα τους.

Ο Φύλακας Άγγελος είναι άλλος. Κι έχει και τους «φίλους» του... Γιατί υπάρχουν κι άλλοι Άγγελοι που μας προστατεύουν... Δεν είναι μόνον ένας ένας. Ο Πατήρ Ηλίας (σημ. Μαστρογιαννόπουλος) μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο Μοναστήρι της Τήνου περί Αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι Άγγελοι για να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φθάνει μόνο εμείς επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα μόνο απ' ό,τι θα γινόταν αλλιώς.

**Κ: Τους διώχνουμε τους Αγγέλους μας;**

Γ.Γ.: Άμα τους αγνοούμε...

**Κ: Με τους Αγγέλους δηλαδή έχετε καλές σχέσεις...**

Γ.Γ.: Όλοι μας πρέπει να έχουμε...

**Χ: Και πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους μας τους Αγγέλους;**

Γ.Γ.: Αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Μόνοι σας θα το καταλάβετε...

**Κ: Τι άλλο θα θέλατε να μας πείτε για τους Αγγέλους;**

Γ.Γ.:... Βγήκε ένα ωραίο βιβλίο. «Η Θεία Λειτουργία – Μια ερμηνεία». Εκεί μέσα έχει πάρα πολλά για τους Αγγέλους. Γιατί στην Λειτουργία μας, όπως ξέρετε, μεγάλο ρόλο παίζουν οι Άγγελοι, τα Εξαπτέρυγα, τα Χερουβείμ, τα Πολυόμματα, τα πάντα... Όλη η Θυσία στο Ιερό γίνεται μαζί τους...

\* Συνομιλία στην Λέρο το 1991.

\*\* Συνομιλία με την Κ. Πανουτσοπούλου, Αθήνα 1985.

*Απόσπασμα από το βιβλίο, η «Ασκητική της Αγάπης, Γερόντισσα Γαβριηλία 2.10.1897-28.3.1992», των εκδόσεων Πορφύρα.*

**<https://bit.ly/3mQ2p1T>**