

16 Νοεμβρίου 2021

Η ψευδής και ασεβής διδασκαλία των αστρολόγων και των μάντεων

/ Σοφίας Πατερικής Απαύγασμα



(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Αγίου Μαξίμου του Γραικού, Λόγος ιζ´

«Περὶ τοῦ ὅτι ἡ θεία Πρόνοια καὶ ὄχι τὰ ἄστρα ἢ ὁ τροχὸς τῆς Τύχης ὀρίζουν τὴν μοίρα τοῦ ἀνθρώπου»

Συνέχεια από εδώ: <http://www.pemptousia.gr/?p=326861>

Ἀκούσαμε καὶ διδαχθήκαμε ἀπὸ τοὺς θεοπνεύστους πατέρες καὶ διδασκάλους μας ὅτι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἐξουσιάζουμε τὴν βούληση καὶ τὶς πράξεις μας, καθὼς στὰ καλὰ ἔργα ὠθούμαστε ἀόρατα ἀπὸ τὸν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ καὶ φυλασσόμαστε ἀπὸ αὐτόν. Ἀντίθετα στὶς πονηρὲς καὶ ἄνομες πράξεις μᾶς ἐλκύει ὁ πονηρὸς δαίμονας ἐξαιτίας τῆς μεγάλης ἀνοησίας μας καὶ τῆς περιφρονήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Κύριος μᾶς κάνει φτωχοὺς ἢ πλουσίους, μᾶς ταπεινώνει ἢ μᾶς ὑψώνει, ἀνυψώνει ἀπὸ τὴν γῆ τὸν πένητα καὶ ἀνασύρει ἀπὸ τὴν λάσπη τὸν ζητιάνο, ἃς ἀπομακρυνθοῦμε ἐπὶ τέλους, σᾶς παρακαλῶ, ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν Χαλδαίων καὶ τῶν Αἰγυπτίων ποὺ φρονοῦν βλάσφημα ὅτι διὰ τῶν ἄστρων καὶ τοῦ τροχοῦ τῆς Τύχης καὶ ὄχι διὰ τῆς Προνοίας καὶ τῶν ἀρρήτων βουλῶν τοῦ Θεοῦ διαπράττονται ὅλες οἱ πράξεις καὶ ἐκπληρώνονται οἱ βουλήσεις μας.

Μὰ αὐτοὶ ἦσαν ἐξαρχῆς ὑπηρέτες τῶν πονηρῶν δαιμόνων, γι' αὐτὸ φρονοῦν καὶ ὀμιλοῦν ἀντάξια τῶν διδασκάλων τους προσπαθώντας νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς εὐσεβεῖς ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Θεό, ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν ἐλπίδα καὶ τὸν φόβο Θεοῦ, μὲ τὰ ὁποῖα καὶ διὰ τῶν ὁποίων δοξάζεται ὁ Δημιουργὸς τῶν πάντων καὶ Κύριος.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν καὶ ὑπηρετοῦν Αὐτὸν εὐσεβῶς καὶ ὀρθοδόξως σώζονται, ἐνῶ ὁ ψευδο-διδάσκαλος διάβολος, αὐτὸς ὁ ἄθεος καὶ θεομίσητος νομοθέτης τῶν Χαλδαίων καὶ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ μὲ κάθε τρόπο προσπαθεῖ πάντα διὰ τοῦ ψεύδους τῆς ἀστρολογίας νὰ παρασύρει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη, ταπεινώνεται καὶ ὡς κατάπτυστος παραδίδεται στὴν ἀκραία ἀτίμωση.

Μέσω τῆς Χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴμαστε χριστιανοί, καὶ γι' αὐτὸ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε τὶς παραδόσεις τῶν θείων μαθητῶν Του καὶ τῶν ἄλλων θεοπνεύστων πατέρων καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων μας, νὰ συλλογιζόμαστε σύμφωνα μὲ αὐτούς, νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ αὐτούς καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶμε. «Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστὸς ἐστὶν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς».

Ἡ ψευδὴς καὶ ἀσεβὴς διδασκαλία τῶν ἀστρολόγων καὶ τῶν μάντεων τῆς μοίρας τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του ἀποκαλύφθηκε στοὺς Χαλδαίους, τοὺς Ἑλληνας καὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς πονηροὺς καὶ μισανθρώπους δαίμονες γιὰ τὴν καταστροφή ὅσων τοὺς πιστεύουν καὶ ὄχι ἄνωθεν διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Παρακλήτου.

Ἡ διδασκαλία ὅμως τῶν θείων προφητῶν, ἀποστόλων καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἅγιο Παράκλητο καὶ διδάχθηκε στοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν σωτηρία τους.

Ποῦ θὰ βρεῖτε, πεῖτε μου, σὲ αὐτὲς τὶς Γραφὲς νὰ ἀναφέρεται ἡ λέξη «τύχη» ἢ νὰ ἀναφέρεται κάτι σχετικὸ περὶ τοῦ συνδυασμοῦ ἢ τῆς διαιρέσεως τῶν πλανητῶν καὶ τῶν ζωδίων, τὰ ὁποῖα καθορίζουν γιὰ ἄλλους εὐημερία καὶ εὐζωία, ἐνῶ γιὰ ἄλλους τὰ ἀντίθετα;

Γιὰ κάποιους ὀρίζουν ὑψηλὰ ἀξιώματα, ἐνῶ γιὰ ἄλλους δουλεία καὶ ἀκραία ἀτίμωση;

Πουθενὰ δὲν θὰ βρεῖτε αὐτὲς τὶς ψευδεῖς κενολογίες.

Ἀντιθέτως, θὰ ἀνακαλύψετε ὅτι μόνο ὁ Θεὸς ἀναφέρεται ὡς δημιουργός, κύριος, προστάτης, κυβερνήτης καὶ ρυθμιστὴς ὅλων τῶν καλῶν πράξεων καὶ σκέψεων μας.

Κανέναν ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Αὐτὸν ὡς κυβερνήτη καὶ ρυθμιστὴ δὲν ἀκούσαμε καὶ δὲν συναντήσαμε στὶς ἅγιες Γραφές. Οὔτε θὰ δεχόμασταν ποτὲ ἄλλον, ἀκόμη καὶ ἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανῶν κήρυττε καὶ δίδασκε περὶ αὐτοῦ, καὶ ἀκόμα καὶ ἂν ὅλοι μαζί οἱ σοφοὶ αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ οἱ ἐρευνητὲς ἰσχυρίζονταν κάτι τέτοιο.

Δὲν θὰ συμφωνούσαμε μαζί τους, ἐπειδὴ εἴμαστε ἀληθεῖς χριστιανοὶ καὶ ἀληθεῖς πιστοὶ τοῦ θείου Παρακλήτου, ὁ Ὅποῖος μιᾶ διὰ τοῦ Ἡσαΐα: «Ἐγὼ εἶμι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἡ χεὶρ μου ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, καὶ ἡ δεξιὰ μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν· καλέσω αὐτούς, καὶ στήσονται ἅμα».

Καὶ πάλι: «Ἴδου δὴ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλημ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος, γίγαντα καὶ

ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατὴν· καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαΐκται κυριεύσουσιν αὐτῶν».

Ἀπὸ τὰ παραπάνω διδασκόμαστε μὲ σαφήνεια ὅτι ὄχι διὰ τῶν ἄστρον καὶ τῶν ζωδίων, ἀλλὰ ἐκ τῶν ἄνω. Δηλαδή «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστὶ καταβαΐνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων» στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ὥστε οἱ ἄνθρωποι μὲ εὐσέβεια καὶ σωφροσύνη, μὲ ὁσιότητα καὶ δικαιοσύνη νὰ ὑπηρετοῦν τὸν Ὑψιστο Κύριο, ἐκτελώντας τὶς ἀγίες ἐντολές καὶ διαταγές Του.

Ὅταν ὅμως παραβαίνουν καὶ ποδοπατοῦν τὶς ἀγίες ἐντολές καὶ διαταγές Του, τότε ὅλα τὰ προαναφερθέντα ἀγαθὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτούς, ὅπως λέγει πάλι ὁ ἴδιος προφήτης: «Ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς. Ἡ δὲ γῆ ἠνόμησεν διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἥλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον. διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῆ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι».

Ὅμοίως προφητεύει καὶ ὁ μακάριος Δαυὶδ ὁμιλώντας πρὸς τὸν ἴδιον τὸν Δημιουργὸ τῶν πάντων, λέγοντας γιὰ ὀρισμένους ἀνθρώπους ποὺ παρανομοῦσαν: «πλὴν διὰ τὰς δολιότητας αὐτῶν ἔθου αὐτοῖς κακὰ, κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι. Πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα· ἐξέλιπον, ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν».

Συνεχίζεται

Απόσπασμα ἀπὸ το βιβλίον, Ἁγίου Μαξίμου Γραικοῦ, Λόγοι, τ. Β', ἐκδοσὴ Ἱερὰς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὅρος 2011.

<https://bit.ly/3owaZCx>