

18 Νοεμβρίου 2021

Γέρων Θαδδαίος, Η επιτυχία εξαρτάται από το Άγιο Πνεύμα και τη δική μας λαχτάρα

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις



Ο Σέρβος Γέροντας, Ιερομόναχος Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας (1914-2003).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Όποιος είναι θλιμμένος, δεν μπορεί να προοδεύει πνευματικά, έλεγε ο άγιος

Σεραφείμ του Σαρώφ.

Για ορθή πρόοδο είναι σημαντική η μετριοφροσύνη-βαθμιαία.

Να φυλάγεστε από την υπερβολή.

Η επιτυχία εξαρτάται από το Άγιο Πνεύμα και τη δική μας λαχτάρα.

Η καρδιά είναι βαρόμετρο της ζωής μας.

Όταν στη διάρκεια της προσευχής κάτι «υψωθεί» μέσα στην καρδιά, «πιάστε» το και κρατηθείτε απ' αυτό, «μείνετε» σ' αυτό.

Η συγκέντρωση πράγματι επιτυγχάνεται, όταν φθάσουμε στην καθαρότητα – κάθαρση του νου από τους λογισμούς, κάθαρση του θελήματός μας από τις επιθυμίες, κάθαρση της καρδιάς από τα δεσμά των παθών.

Μόρφωση της καρδιάς σημαίνει τη διαπαιδαγώγηση μέσα στην αίσθηση των αγίων πραγμάτων.

Σοφός είναι εκείνος ο οποίος και τους επαίνους δέχεται, όπως και τους χλευασμούς.

Όταν τον μαλώνουν και τον ταπεινώνουν, «τρέφεται με τον χλευασμό», γνωρίζοντας ότι ο Κύριος είναι μαζί του «εδώ, μέσα στην καρδιά του».

Τα πάντα να δέχεστε σαν από το χέρι του Κυρίου, δίχως αντιρρήσεις.

Το πνεύμα της εναντίωσης είναι πνεύμα των πεπτωκότων πνευμάτων και εισάγει μέσα μας χάος σκέψεων – την κόλαση.

Τα πάντα να πράττετε εις δόξαν Θεού και να μην αποσκοπείτε σε τίποτε άλλο, παρά μόνο στη δόξα τον Θεού.

Μιλήστε, μόνον εφόσον πρώτα βεβαιωθήκατε ότι στην καρδιά σας επικρατεί ειρήνη, πραότητα, ταπεινοφροσύνη.

Μη μιλάτε ποτέ όταν η καρδιά αισθάνεται χαιρεκακία, μοχθηρία, υπερηφάνεια, φθόνο.

Από το βιβλίο Γέρων Θαυδαίος, «Ένας πνευματικός της εποχής μας», των εκδόσεων Πορφύρα, μετάφραση Σβέτλانا Πέτσιν.

<https://bit.ly/3HtUPSW>