

## Άγιος Φιλούμενος ο νεομάρτυρας

[Πολιτισμός](#) / [Ποίηση](#)

[Ουρανία Μπούρτζινου](#)



**Τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα  
γεννήθηκε ο Σοφοκλής στην αγιοτόκο Κύπρο.  
Από μικρός με εκκλησιασμό, νηστεία,  
προσευχή, μελέτη της Αγίας Γραφής,  
τα συναξάρια των αγίων.**

*Στα δεκατέσσερά του μπαίνει στη  
μονή Σταυροβουνίου.*

*Λίγα χρόνια αργότερα στα Ιεροσόλυμα  
φοιτώντας στο Πατριαρχικό γυμνάσιο.  
Γίνεται μοναχός, χειροτονείται διάκονος.*

*Στα τριάντα του πρεσβύτερος,  
αρχιμανδρίτης στα τριάντα έξι.*

*Διακονεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων*

στα πλείστα προσκυνήματα, ως ο ταπεινότερος  
μοναχός και δούλος του Θεού, σαράντα πέντε χρόνια.  
Άνθρωπος της ταπείνωσης, της αδιάλειπτης προσευχής,  
της αυστηρής νηστείας, της βαθιάς θεολογικής κατάρτισης,  
της απόλυτης ευλάβειας στο τυπικό της εκκλησιαστικής τάξης  
και των ακολουθιών, της άμετρης αγάπης.

Το φρέαρ του Ιακώβ υπήρξε το τελευταίο του διακόνημα.  
Αλλά ο «πονηρός» αδιάκοπα τον πολεμάει.  
Στις 29 Νοεμβρίου 1979 ώρα εσπερινή αρχίζει το μαρτύριο.  
Άντρας Εβραίος τον χτυπά με τσεκουριές στο πρόσωπο,  
στα χέρια και στα πόδια. Τον αφήνει καθημαγμένο,  
ρίχνει χειροβομβίδα.

Ο Άγιος Φιλούμενος, πιστός στρατιώτης του Χριστού!  
Με το σκήνωμά του άφθαρτο σχεδόν, γεμάτο ουράνια ευωδία  
ευλογεί όποιον άνθρωπο επιζητά τη βοήθεια και προστασία του.

<https://bit.ly/3d3rxfl>