

3 Δεκεμβρίου 2021

## «Ευτυχία είναι...»

[Ορθοδοξία](#) / [Μορφές](#)

[Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Χριστοδούλου](#)



**Πριν από λίγα χρόνια, γράψαμε μαζί ένα βιβλίο για τον ορισμό της Ευτυχίας, το «Ευτυχία είναι...». Το τελευταίο για εκείνον ως κοσμικός. Συμμετείχαν και άλλοι εκλεκτοί συγγραφείς μεταξύ των οποίων και ο**

# μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Παύλος.

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλος  
π. Γεώργιος Χριστοδουλάκος - π. Χαρόλαμπος Ρομαντινούδης  
κλήρυ. Παναγιώτης Δημακόπουλος - κιομήτ. Αιδεσιπύλος Νουκιάδης  
Γεώργιος Μπουμπουσίσης - Σπυριδούλα Ζωήζου - Αθανασία Αλακτίρη  
Νικόλαος Σιόλακος - Δομνενίδη - Χόρης Μπουκούλης  
Χαρόλαμπος Χωροίτης - Ιωάννα Σαυράκης

*Ευτυχία είναι...*



ΕΛΛΗΝΟΚΑΘΟΛΙΚΗ

Βιβλίο έξω από την κοσμική ατμόσφαιρα ενός καθηγητού ιατρικής παγκοσμίου φήμης, με εκατοντάδες δημοσιεύσεις στον επιστημονικό κόσμο.

-Κύριε καθηγητά, διάβασα το κείμενό σας στο βιβλίο και μιλάτε μόνο για πόνο και περιστατικά στο χειρουργείο. Πώς βιώνετε εσείς την ευτυχία μέσα σε όλο αυτό;

-Πάτερ μου, η ευτυχία δεν είναι μια στιγμιαία αίσθηση αλλά μια διαρκής πορεία προς τη θέωση μέσα από τον καθημερινό πνευματικό αγώνα και την προσφορά στον συνάνθρωπο. Εκεί βιώνεις την παρουσία του Θεού και σπαρταρά η καρδιά σου και αγωνιά την ένωση μαζί του.

Ήξερα ότι έχει σχέση με την Εκκλησία αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ έναν τόσο μεγάλο επιστήμονα να προσδοκά την αγιότητα.

Κάποτε επισκέφθηκα την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Στο προαύλιο βλέπω από μακριά κάποιον που μου φαινόταν γνωστός.

Άσε, λέω μέσα μου, αποκλείεται. Ο κ. Δημακάκος σε αυτά τα χάλια, αποκλείεται.

Ατημέλητος, αξύριστος. Πού πήγαν τα γυαλιστερά παπούτσια, τα κομψά κοστούμια...



-Κύριε καθηγητά, εσείς είστε;

-Ναι παπά Γιώργη μου, δε με γνώρισες;

-Όχι, τι πάθατε; (αδιάκριτος κι εγώ)

Χαμογέλασε... Ολιγομίλητος.

-Λοιπόν, πείτε μου πότε βγαίνετε από το Άγιον Όρος να κατέβουμε μαζί στην Αθήνα.

Χαμογέλασε ξανά...

-Σκέφτομαι να καθίσω λίγο ακόμα...

Από το βλέμμα του γεμάτο νόημα κατάλαβα.

-Θέλω μόνο την ευχή σας, αυτό που επιθυμώ να μου το χαρίσει ο Κύριος.

Του έδωσα την ευχή μου, συγκλονισμένος για αυτήν την μεγάλη απόφαση ενός διακεκριμένου καθηγητού της ιατρικής με επαναστατικές μεθόδους στον χώρο της αγγειοχειρουργικής.

Γνώρισα έναν ακόμη άγιο της εποχής μας.

Αναπαύσου γέροντά μου στην χορεία των Αγίων.



Σύντομο βιογραφικό

Ο κατά κόσμο Παναγιώτης Δημακάκος ήταν φλογερός ευπατρίδης και πρωτοπόρος στον τομέα της αγγειοχειρουργικής, με χιλιάδες επεμβάσεις στο ενεργητικό του με αναγνώριση σε μεγάλα ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό, αλλά επέστρεψε για να δημιουργήσει στον τόπο του. Παρά τις πολλές διακρίσεις του, με σεμνότητα και συγκίνηση είχε αποκαλύψει πως είχε την προσευχή ως νοερό όπλο.

Με προσωπική του φροντίδα μάλιστα, το δωμάτιο στο οποίο εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος στο Αρεταίειο Νοσοκομείο έγινε χώρος προσκυνήματος, ενώ το παρεκκλήσι του αγίου στο νοσοκομείο αγιογραφήθηκε με τα θαύματά του.

Ήταν ομότιμος καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με περισσότερες από 600 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό Τύπο.

Είχε μάλιστα πλούσιο βιογραφικό στις σπουδές ιατρικής και φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης, Κίελου και Βερολίνου, με εξειδίκευση στην Ελβετία και νοσοκομεία της Ζυρίχης.

Ήταν διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο) από το 2001 ενώ είχε πραγματοποιήσει την πρώτη εφαρμογή αγγειοσκόπησης στην Ελλάδα το 1980.

+Τετάρτη 1/12/2021

**<https://bit.ly/3dm50uN>**