

Σίγησε η καρδιά του αγωνιστή Ιεράρχη - Θλίψη για την εκδημία του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

/ [Επικαιρότητα](#)



Την κατά άνθρωπον θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης και της Γορτυνίας και στην Εκκλησία της Ελλάδος η αναγγελία της εκδημίας του Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κυρού Ιερεμίου, ο οποίος εκοιμήθη το βράδυ της Τρίτης, 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 21:30 σύμφωνα με την λιτή ανακοίνωση της Μητρόπολης, σε ηλικία 80 ετών.

Ο μακαριστός Ιεράρχης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα δοκιμαζόταν από διάφορα θέματα υγείας, ωστόσο ποτέ δεν το έβαλε κάτω και εκτελούσε τα ποιμαντικά του καθήκοντα ιεουργώντας, κηρύττοντας και συγγράφοντας. Μάλιστα ως συνεργάτης του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και έστειλε κείμενα προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα της: www.remptousia.gr αλλά και του Πρακτορείου "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" (ope.gr).



Σύμφωνα με πληροφορίες του ore.gr, ο μακαριστός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων με τον χτύπο της καρδιάς του αγωνιστή Ιεράρχη να σιγή χθες το βράδυ. Να σημειωθεί ότι δεν είχε νοσήσει από κορωνοϊό, ενώ ήταν πλήρως εμβολιασμένος -και με την τρίτη δόση. Μάλιστα με ανακοίνωση του πριν ένα μήνα περίπου είχε προτρέψει να τηρούνται τα μέτρα και να ακολουθείται η γραμμή της Ιεράς Συνόδου. “Λανθασμένα ανακοινώθηκε από κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης ότι εγώ, ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ίερεμίας, είμαι έναντίον των μέτρων της Συνόδου. Πάντοτε στην Μητρόπολή μου και σέ προσωπικούς λόγους μου λέγω και τονίζω ότι ακολουθοῦμε τήν γραμμή της Ίεραῆς Συνόδου και ὅλης της Ίεραρχίας. Ἀπόδειξη τούτου εἶναι ὅτι προσωπικῶς ἔκανα καί τά τρία ἐμβόλια”, είχε αναφέρει στις 9 Νοεμβρίου 2021.

Αγωνιστής Ιεράρχης

Από μικρός υπήρξε αγωνιστής της ζωής μιας και τον πατέρα του δεν τον γνώρισε καθώς αυτός σκοτώθηκε κατά την διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου. Από νωρίς αφοσιώθηκε στην ιερωσύνη και την επιστήμη της θεολογίας, με ιδιαίτερη αγάπη στην Παλαιά Διαθήκη την οποία δίδαξε για αρκετά χρόνια ως Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευολογίας. Η απλότητά του και η βιωματική διδασκαλία τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στους φοιτητές και τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο. Εδώ και αρκετά χρόνια είχε ξεκινήσει τον Υπομνηματισμό βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία εκδίδονται από την

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πριν την εις Επίσκοπον εκλογή του διακόνησε ως Ιεροκήρυκας σε αρκετές Ιερές Μητροπόλεις, όπως Φωκίδος, Μεγάρων και Σαλαμίνας, αλλά και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ως Επίσκοπος της αγιοτόκου και ηρωοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως βρέθηκε μπροστά σε όλα τα προβλήματα που ανέκυπταν στην τοπική κοινωνία, προσπαθώντας πάντα με νηφάλιο τρόπο και καίριες παρεμβάσεις να βρει λύσεις.

Τα προβλήματα υγείας δεν τον πτόησαν το περασμένο καλοκαίρι να βρεθεί κοντά σε όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Γορτυνία ενώ είχε ξεκινήσει και αγώνα για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των πυροπαθών.

Σύντομο βιογραφικό του:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερεμίας Φούντας γεννήθηκε στη Ναύπακτο τω 1941.

Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών τω 1964. Χειροτονήθηκε Διάκονος τω 1969 και Πρεσβύτερος τω 1972. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας σε διάφορες Ι. Μητροπόλεις και στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Τω 2000 αναγορεύθηκε Δρ. Θεολογίας. Το 2003 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής και το 2006 Τακτικός Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της Έδρας Εισαγωγής εις την Π.Δ. και Ερμηνείας της Π.Δ. εκ του κειμένου των Ο'. Συνέγραψε πολλά ερμηνευτικά και θεολογικά έργα.

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως χειροτονήθηκε στις 14-10-2006.

%video%

Πηγή: ope.gr

<https://bit.ly/3oUjGb9>