

Χριστιανοφοβία: Ο φονταμενταλισμός των “προοδευτικών”

[Ορθοδοξία](#) / [Θρησκευτική ζωή](#)

[Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων](#)



Καλή Χρονιά!

Όταν ένας Πανεπιστημιακός καθηγητής, ο οποίος έχει αναλάβει μία συγκεκριμένη αποστολή από την κυβέρνηση της χώρας του, προσβάλλει με χαμηλοτάτου επιπέδου σάτιρα τα ιερά και τα όσια των Χριστιανών της Ελλάδος και όλου του κόσμου, έχει διαπράξει ένα τεράστιο σφάλμα με πολλές συνέπειες.

Είναι υποχρέωση του κάθε δημοκρατικού πολίτη να σέβεται τη θρησκεία του άλλου, την οποιαδήποτε θρησκεία, και να μην προσβάλλει τα πρόσωπα που θεωρούνται ιερά. Δικαιούσαι να μην πιστεύεις. Αλλά υποχρεούσαι να σέβεσαι αυτούς που πιστεύουν.

Ο συγκεκριμένος κύριος προσβάλλει και την Κυβέρνηση, η οποία του έχει αναθέσει μία σοβαρή αποστολή.

Αποδεικνύεται εμμονικός, κάτι που δεν ταιριάζει στην επιστημονική ιδιότητά του. Προ δέκα ετών χρησιμοποίησε το δημόσιο αξίωμα που είχε τότε και κατήργησε, άνευ λόγου και αιτίας, μία δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, με παρουσιαστή Ορθόδοξο Επίσκοπο, η οποία είχε διαδρομή πολλών ετών στη δημόσια τηλεόραση. Προφανώς τον ενοχλούσε η ιδιότητα του παρουσιαστή.



Υπονομεύει την επιστημονική αποστολή που του έχει ανατεθεί. Τώρα πλέον οι περισσότεροι Έλληνες θα τον θεωρούν φανατικό και όχι ειδικό επιστήμονα.

Έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του Πανεπιστημιακού δασκάλου. Όταν διδάσκεις δεν αρκούν οι πολλές γνώσεις και τα πτυχία. Απαιτείται και ήθος. Η μόρφωση σημαίνει δια- μόρφωση ανθρωπίνων χαρακτήρων. Τι παράδειγμα δίνει στους φοιτητές του; Να χλευάζουν τη θρησκεία των άλλων;

Ο εν λόγω κύριος αποδεικνύεται και ανιστόρητος. Ασεβεί προς τα ιδανικά των αγωνιστών του 1821, οι οποίοι παρά τα ανθρώπινα ελαττώματά τους, είχαν σεβασμό προς την Ορθόδοξη Πίστη και έθεσαν το σύμβολο του Σταυρού στις περισσότερες σημαίες τους. Πριν από 200 ακριβώς χρόνια η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων ακούσθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και άρχισε με την επίκληση της Αγίας Τριάδος. Οι άνθρωποι που μας ελευθέρωσαν

ήθελαν δημόσιους λειτουργούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα σέβονται την Ορθοδοξία, αλλά και οποιαδήποτε άλλη γνωστή θρησκεία.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Είναι μία μορφή Χριστιανοφοβίας, η οποία αποτελεί τον φονταμενταλισμό των δήθεν προοδευτικών. Είδαμε και την ευτυχώς αποσυρθείσα- Χριστιανοφοβική εγκύκλιο της Μαλτέζας Επιτρόπου της Ευρ. Ενώσεως, η οποία ήθελε να απαγορεύσει την ευχή: Καλά Χριστούγεννα. Η πραγματική πρόοδος είναι ο αλληλοσεβασμός και τα μηνύματα ενότητας του λαού. Ο φονταμενταλισμός που επιτίθεται στη Χριστιανική πίστη διχάζει και προκαλεί.

Φονταμενταλισμό δεν αναπτύσσουν μόνο οι φανατικοί και οι ακραίοι που επικαλούνται μία θρησκεία. Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι φονταμενταλιστικές τάσεις αναπτύχθηκαν και από αντιπάλους των θρησκειών. Θυμίζω την αντιχριστιανική προπαγάνδα της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία οδήγησε στην προσωρινή κατάργηση του Χριστιανικού Ημερολογίου και στις βιαιότητες εις βάρος Ρωμαιοκαθολικών κληρικών. Οι σκοτεινές πλευρές της Γαλλικής Επανάστασης- διότι υπήρξαν και αυτές- συνδέονται με πρόσωπα τα οποία πολέμησαν τον Χριστιανισμό, στο όνομα του αθεϊσμού ή του Ντεϊσμού.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο άνθρωπος που προσέβαλε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ελπίζω να το κάνει.

Την Πρωτοχρονιά τιμούμε τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος είχε κλασική ελληνική παιδεία και γνώριζε Ιατρική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την Επιστήμη. Οφείλουν και οι επιστήμονες να σέβονται την Ορθόδοξη Εκκλησία.

πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα Παραπολιτικά

<https://bit.ly/32NWiDV>