

6 Ιανουαρίου 2022

## Άγιος Πορφύριος: Ο έρωτας με έκανε να προσέχω!

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις





*Άγιος Πορφύριος (1906-1991).*

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Παιδιά, ξέρετε τι έχω εξακριβώσει; Είμαι αγράμματος, της δευτέρας Δημοτικού. Αλλά εκεί [όταν ήταν μικρός στο Άγιον Όρος] τόσο αγάπησα το Ευαγγέλιο, τις Ακολουθίες, τόσο πολύ, πάρα πολύ, και ήθελα να τα λέω καθαρά, να τα ακούω, να τα καταλαβαίνω, χωρίς να τα καταλαβαίνω.

Ήμουν αγράμματος. Δεν ήξερα ότι «οίκος» ήταν το σπίτι. Συλλάβιζα. Μου λένε, «κάθισε» [πρέπει να αναφέρεται στο περιστατικό όταν οι δύο Γεροντάδες του τον έβαλαν να διαβάσει για πρώτη φορά στο εκκλησάκι του κελιού και ο μικρός τότε Ευάγγελος συλλάβιζε τις λέξεις των αναγνωσμάτων].

Τόσο ζήλο είχα, που μου άρεσε να ακούω τα λόγια χωρίς να ξέρω το νόημα. Καταλάβατε;

Σιγά-σιγά όμως από το ένα τροπάριο που ήξερα, που εννοούσε έτσι, εύρισκε τη λέξη του άλλου. Έμαθα ερμηνεία των λέξεων από τη Γραφή.

Και κατάλαβα ότι τα βιβλία της Εκκλησίας είναι μέγας θησαυρός. Και ότι αν τα διαβάζουμε κάθε μέρα, δεν υπάρχει καλύτερος. Βέβαια, κουραζόμαστε. Και όμως!

Να ξέρετε ότι όλη μέρα «ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε» να λέμε, (μας αρέσει).

Δεν έχω μνήμη τώρα, το μυαλό μου φύρανε. Μέσα ανακάλυψα μόνος μου, εγώ ο ταπεινός -και ας μη λέμε ταπεινολογίες- ανακάλυψα ότι θησαυροί κρύβονται μέσα στα Μηναία, στην Παρακλητική, στον Όρθρο, [στα βιβλία] του Τριωδίου, του Πεντηκοσταρίου.

Και θησαυροί. Ερωτικοί θησαυροί!

Ξέρεις τι πάει να πει «επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου»;

Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού και εμείς όλοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία.

Πρέπει να τα έχετε στη μνήμη σας αυτά τα πράγματα και με συγχωρείτε.

Η Εκκλησία είναι ο Παράδεισος επί της γης.

Στην Εκκλησία κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας.

Το λέω έτσι, το έχω διαβάσει έτσι, εφόσον ο Χριστός είναι στην Εκκλησία.

Εφόσον ο Χριστός και ο Πατέρας του είναι ένα.

Και είπε στην προσευχή του, «θέλω, Πατέρα μου, όσοι πιστέψουν να είναι όλοι ένα, καθώς και εμείς εν εσμέν».

### **Ο έρωτας με έκανε να προσέχω**

Τριαδικούς κανόνες που έχω μάθει, ψαλτήρια, πράγματα πάρα πολλά, γιατί είχα έρωτα. Ο έρωτας με έκανε να τα προσέχω.

Καθόμουνα. Δεν έγερνα το κεφάλι πίσω στα στασίδια. Καθόμουνα εκεί. Στο κάθισμα Ψαλτήρι. Και έτσι τα έμαθα. Από εκεί έμαθα.

Εσύ γραμματισμένος και διαβάζεις και όλη σου τη ζωή την έχεις φάει στα γράμματα. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια. Ούτε σπούδασα σε σχολές και σε πανεπιστήμια...

Συνέχεια εδώ: <http://www.pemptousia.gr/?p=330378>

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου, «Θα σας πω... Ηχογραφημένες διηγήσεις του αγίου για τη ζωή του», των εκδόσεων η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2015.*

**<https://bit.ly/3zxKZvV>**