

19 Ιανουαρίου 2022

Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός: Για την αγάπη

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)



Ο εκ Γεωργίας Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός και Ομολογητής (1929-1995).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Γέροντα, πρέπει να τους αγαπάμε όλους;

- Εσύ τι λες; Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο! Αυτό πρέπει. Τον εχθρό σου πρέπει να τον αγαπάς, αλλά τον εχθρό του Χριστού πώς να τον αγαπήσεις; Δεν πρέπει όμως να τον μισείς, αλλά να τον λυπάσαι. Αυτή είναι η αγάπη. Αν μισείς έστω κι έναν άνθρωπο, είσαι μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Τον πλησίον σου πρέπει να τον αγαπάς ή τουλάχιστον να προσπαθείς να μην τον μισείς. Και να μη σκέφτεσαι ότι είσαι καλύτερος απ' αυτόν.

Εσείς φοβάστε τον Θεό;

- Ήταν καιρός που Τον φοβόμουν. Τώρα γιατί να Τον φοβάμαι; Τώρα Τον αγαπώ!

Τι μετράει περισσότερο για τον Θεό; Η αγάπη ή το δίκαιο;

- Ο Θεός είναι ελεήμονας και δίκαιος, αλλά η αγάπη είναι υπεράνω όλων. Όταν βαδίζεις σταθερά και πάντοτε με σύνεση προς την αληθινή, τη δίκαια, τη σωστή ζωή, ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει μόνο και θα σου στείλει τον άγγελό Του να σε βοηθήσει.

Απόσπασμα από το βιβλίο, ο «Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός και Ομολογητής».

<https://bit.ly/3fFjJ5q>