

Όσιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός, Για την καλοσύνη

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις



Ο εκ Γεωργίας όσιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός και ομολογητής (1929-1995).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μια πιστή καθώς πήγαινε στη Μτσχέτα [πόλη της Γεωργίας], γλίστρησε κι έπεσε

στην πλατφόρμα του τρένου.

Οι άνθρωποι που την είδαν τη βοήθησαν αμέσως και τη συνέφεραν με ένα ποτήρι νερό, όπως μας διηγήθηκε η ίδια.

Ύστερα όταν έφτασε στο κελλί του π. Γαβριήλ [ο εκ Γεωργίας όσιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός], εκείνος είπε:

- Όταν ο άνθρωπος κοντεύει να λιποθυμήσει, του δίνουν αμέσως ένα ποτήρι νερό. Ακόμη κι αυτό έχει μεγάλη δύναμη. Να κάνετε καλές πράξεις και, ενώπιον του Θεού, ούτε ένα ποτήρι νερό δεν θα πάει χαμένο! Ο Κύριος λέει: «Εφ' έσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε».

«Η προσπάθεια του ανθρώπου να κάνει καλό στον πλησίον του είναι πρώτον χρήσιμη για τον ίδιο του τον εαυτό και έπειτα για τον άλλον.

Διότι την αδυναμία σου την καλύπτει η καλοσύνη σου.

Να μνημονεύουμε συχνά και τους πεθαμένους για να τους χαρίζουμε ανάπαυση.

Να κάνουμε ελεημοσύνες στ' όνομά τους και να μνημονεύουμε τα ονόματά τους, γιατί ο Θεός μας ακούει και τους αναπαύει».

Οι πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο κελί του παρακάλεσαν τον άγιο Γέροντα να τους διδάξει κάτι ψυχωφελές.

Τότε εκείνος τους είπε:

- Τώρα έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Θα δούμε ποιος θα Το αποδεχτεί.

Ύστερα από λίγο κατέφθασε ένας ζητιάνος. Ο π. Γαβριήλ σηκώθηκε, του έφερε ρούχα και φαγητό από το κελί του, του μίλησε γλυκά και τον άφησε να φύγει.

Έπειτα στράφηκε στους υπολοίπους και τους είπε:

- Μα είστε ανόητοι; Αυτός ήταν ο Κύριος!

«Για να κάνεις μια καλοσύνη χρειάζεται σοφία. Καλός δεν είναι εκείνος που κάνει το καλό, αλλά εκείνος που δεν μπορεί να κάνει το κακό.

Αν βοηθάς όποιον έχει μικρότερο εισόδημα από σένα, αυτό είναι καλοσύνη και ελεημοσύνη ενώπιον του Θεού. Όμως το καλό πρέπει να το επιθυμείς για όλους».

Από το βιβλίο, ο «Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός και ομολογητής.

<https://bit.ly/3Avltqf>