

## Ειλικρινής φίλος...

/ [Σοφίας Πατερικής Απαύγασμα](#)



Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Εικόνα του Πέτρου Βαμπούλη.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

### Του αγίου Εφραίμ

Αν μαλώσουν δυο αδελφοί, ο πρώτος που θα μετανοήσει, θα πάρει το στεφάνι της νίκης.

Στεφανώνεται όμως και ο δεύτερος, αν δεν απορρίψει τη μετάνοια (του πρώτου), αλλά πρόθυμα κι αυτός επιδιώξει την ειρήνευση.

### **Του αββά Ησαΐα**

Αν σ' ενοχλήσει ο λογισμός, ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος μαζί σου, μην τον καταφρονήσεις. Αλλά βάλε του μετάνοια και μίλησέ του με τρόπο που θα του κινήσει τη συμπάθεια, ώσπου να τον πείσεις.

Πρόσεξε, μην είσαι σκληρόκαρδος με τον αδελφό· γιατί όλους μας εξαναγκάζει η έχθρα να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.

### **Του αγίου Μαξίμου**

Ειλικρινής φίλος είναι εκείνος που, στην ώρα του πειρασμού, συμμερίζεται τις θλίψεις, τις ανάγκες και τις συμφορές που φέρνει η κάθε περίπτωση στον πλησίον, σαν να είναι δικές του, με τρόπο αθόρυβο και ειρηνικό.

«Φίλος πιστός, σκέπη κραταιά» (Σοφ. Σειρ. 6:14). επειδή και στην ευημερία του φίλου είναι σύμβουλος αγαθός και συμπαραστάτης ολόψυχος, και στη δυστυχία του είναι πραγματικός βοηθός και υπερασπιστής που συμπάσχει απόλυτα.

Μόνο όσοι τηρούν πιστά τις εντολές του Θεού και είναι γνήσιοι μύστες των θείων κρίσεων, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους που πειράζονται με παραχώρηση του Θεού.

Οι καταφρονητές όμως των εντολών και αμήητοι στα θεία κρίματα, όταν ο φίλος ευημερεί, απολαμβάνουν μαζί του, ενώ όταν ταλαιπωρείται από τους πειρασμούς, τον εγκαταλείπουν. Κάποτε μάλιστα συμμαχούν και με τους εχθρούς του.

*Από το βιβλίο «Μικρός Ευεργετινός», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.*

**<https://bit.ly/3rL93ZV>**