

6 Μαρτίου 2022

## **Δεν υπάρχει τίποτε πιο ανόητο από άνθρωπο που ζει μέσα στην κακία!**

/ Σοφίας Πατερικής Απαύγασμα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος





*Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.*

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

### **Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία ΙΗ΄ Ματθ. 5, 38 - 48**

Συνέχεια από εδώ: <http://www.pemptousia.gr/?p=334864>

Ας εννοήσωμεν λοιπόν όλα όσα είπαμεν και ας δείξωμεν πολλήν αγάπην προς τους εχθρούς μας.

Ας αποβάλωμεν την γελοίαν εκείνην συνήθειαν, που ανέχονται οι πιο ανόητοι· περιμένουν να να τους χαιρετήσουν πρώτοι οι άλλοι· δεν ζηλεύουν αυτό που προξενεί πολύν μακαρισμόν, αλλά επιδιώκουν αυτό που είναι τελείως γελοίον.

Διατί να μη χαιρετήσης πρώτος; Επειδή αυτό ακριβώς περιμένει, απαντά.

Ακριβώς διά τούτο έπρεπε να τρέξης, διά να πάρης συ τον στέφανον. Όχι, λέγει, επειδή αυτό επιζητείς.

Τι χειρότερον υπάρχει από αυτήν την ανοησίαν;

Επειδή ο άλλος θέλει να γίνη εις εμένα πρόξενος αμοιβής, λέγει, δεν επιθυμώ να

επωφεληθώ από το πράγμα αυτό.

Αν λοιπόν σε χαιρετήση πρώτος αυτός δεν κερδίζεις τίποτε και αν αντιχαιρετήσης. Ενώ αν προηγηθής εις τον χαιρετισμόν, εμπορεύεσαι την υπερηφάνειαν εκείνου και τρυγάς άφθονον κέρδος από την ανοησίαν εκείνου.

Πώς λοιπόν δεν μαρτυρεί εσχάτην ανοησίαν, ενώ τόσα πολλά πρόκειται να κερδίσης από κενά λεξιείδια, να εγκαταλείπης το κέρδος και ενώ κατηγορείς τους άλλους να περιπίπτης εις το ίδιο σφάλμα;

Αν κατηγορής κάποιον, επειδή περιμένει να τον χαιρετήσουν, διά ποιον λόγον ζηλεύεις αυτό που κατηγορείς;

Και βιάζεσαι να μιμηθής ως αγαθόν, αυτό που είπες ότι είναι κακόν;

Βλέπεις πως δεν υπάρχει τίποτε πιο ανόητον από άνθρωπον που ζη μέσα εις την κακίαν;

Διά τούτο παρακαλώ ας αποφύγωμεν την κακήν αυτήν και γελοίαν συνήθειαν.

Αμέτρητες φιλίες διέσπασεν αυτή η ασθένεια και επροκάλεσε πολλές εχθρότητας.

Διά τούτο εμείς τους προλαμβάνομεν εκείνους.

Εμείς που έχομεν διαταγήν να δεχώμεθα ραπίσματα, αγγαρείας, γυμνώσεις από τους εχθρούς μας και να υπομένωμεν ποίας συγγνώμης θα ημπορούσαμεν να ήμεθα άξιοι, αν δείχνωμεν τόσην εριστικότητα δι, ένα κούφιον χαιρετισμόν;

Περιφρονούμεθα και γελοιοποιούμεθα, λέγει, όταν του κάμωμεν αυτήν την χάριν.

Και διά να μη σε καταφρονήση ο άνθρωπος, προσκρούεις εις τον Θεόν;

Και διά να μη σε περιφρονήση ο μανιακός ομόδουλός σου, περιφρονείς τον Κύριον, που τόσον πολύ σε έχει ευεργετήσει;

Αν είναι παράλογον να σε καταφρονή ο ομότιμός σου είναι πολύ πιο παράλογον να καταφρονής συ τον Θεόν που σε έπλασε.

Πρόσεξε και τούτο· μαζί με αυτό όταν σε περιφρονήση κάποιος, τότε σου προξενεί μεγαλυτέραν αμοιβήν.

Τα υπομένεις αυτά προς χάριν του Θεού, επειδή εσεβάσθης τους ίδιούς του νόμους.

Ποίας τιμής αντάξιον δεν θα ήτο τούτο;

Πόσων στεφάνων;

Μακάρι και εξευτελισμούς και περιφρόνησιν να εδεχόμεθα εγώ χάριν του Θεού παρά τιμάς από όλους τους βασιλείς.

Τίποτε δεν είναι ίσον με την δόξαν αυτήν, τίποτε.

Αυτήν λοιπόν ας επιδιώξωμεν, όπως αυτός ώρισεν.

Ας μη δίδωμεν καμμίαν σημασίαν εις ανθρώπινα πράγματα.

Έχοντες ορθήν πνευματικότητα εις όλα, έτσι ας οικονομήσωμεν την ζωήν μας.

Ας δοκιμάσωμεν από εδώ την χαράν των ουρανών και των ουρανίων στεφάνων, βαδίζοντες ως άγγελοι ανάμεσα εις τους ανθρώπους.

Θα περιφερώμεθα εις την γην όπως τάγματα αγγελικά, παραμένοντες έξω από κάθε επιθυμίαν και έξω από κάθε ταραχήν.

Μαζί με αυτά θα απολαύσωμεν και τα απόρρητα αγαθά τα οποία μακάρι να τα επιτύχωμεν όλοι με την χάριν και την φιλανθρωπίαν του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμις και η προσκύνησις μαζί με τον άναρχον Πατέρα και το άγιον και φιλόνητον Πνεύμα τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

*Από την έκδοση Ι. Χρυσοστόμου Έργα 9, «Υπόμνημα εις το Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιον α'», (Ομιλίαι Α-Κ), της σειράς «Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας», των Πατερικών Εκδόσεων «Γρηγόριος ο Παλαμάς». Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, Ιγνάτιος Σακαλής και Νικόλαος Τσιικής (φιλόλογοι).*

**<https://bit.ly/35rJAfP>**