

18 Μαρτίου 2022

## Μέγας Βασίλειος, Νηστεία και πόλεμος!

/ Σοφίας Πατερικής Απαύγασμα





Άγιος Βασίλειος ο Μέγας.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

**5. Η νηστεία προφυλάσσει τα νήπια, σωφρονίζει τον νέον, κάμνει σεβαστόν τον γέροντα. Διότι τα γεράματα στολισμένα με νηστείαν γίνονται πιο σεβαστά.**

Διά τας γυναίκας είναι στολίδι ταιριαστό, χαλινάρι των ευρισκομένων εις ακμήν, φυλακτήριον της συζυγικής ζωής, τροφός της παρθενίας.

Τέτοιαι λοιπόν είναι αι φροντίδες αυτής διά καθε σπίτι.

Πώς όμως πολιτεύεται εις την δημοσίαν ζωήν μας;

Διά μιας ολόκληρον την πόλιν και ολόκληρον τον λαόν καθιστά εύτακτον, κοιμίζει τας κραυγάς, εξορίζει την μάχην, κατασιγάζει την κακολογίαν.

Ποίου διδασκάλου η παρουσία αποκαθιστά έτσι διά μιας τον θόρυβον των παιδιών, όπως η νηστεία καταστέλλει την ταραχήν της πόλεως, όταν εμφανισθή;

Ποίος από αυτούς που λαμβάνουν μέρος εις τας διασκεδάσεις επροχώρησεν εις την νηστείαν;

Ποίος ακόλαστος χορός προήλθεν από την νηστείαν;

Τρυφερά γέλια, και πορνικά τραγούδια και έξαλλοι χοροί αμέσως απομακρύνονται κρυφά από την πόλιν, ωσάν να έχουν φυγαδευθή από κάποιον αυστηρόν δικαστήν, την νηστείαν.

Εάν όλοι την εδέχοντο ως σύμβουλον δι' αυτά που πρέπει να πράττουν, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να επικρατήση άκρα ειρήνη εις ολόκληρον την οικουμένην, αφού ούτε τα έθνη θα επαναστατούν το ένα κατά του άλλου, ούτε τα στρατεύματα θα έρχωνται εις σύρραξιν.

Εάν η νηστεία επικρατούσε, δεν θα κατεσκευάζοντο όπλα, δεν θα εγίνοντο δικαστήρια, ούτε θα εφυλακίζοντο μερικοί, ούτε γενικώς αι ερημίαι θα εφιλοξενούσαν τους κακοποιούς, ούτε αι πόλεις τους συκοφάντας και η θάλασσα τους πειρατάς.

Εάν όλοι ήσαν μαθηταί της νηστείας δεν θα είχαν ακουσθή καθόλου, σύμφωνα με τον λόγον του Ιώβ, φωνή εισπράκτορος των φόρων, ούτε θα ήτο τόσο πολυστένακτος ο βίος μας και γεμάτος από κατήφειαν, εάν η νηστεία επρυτάνευεν εις την ζωήν μας.

Διότι είναι φανερόν ότι θα εδίδασκεν εις όλους όχι μόνον την εγκράτειαν από τα βρώματα αλλά και ολοκληρωτικήν φυγήν και αποξένωσιν και από την φιλαργυρίαν και από την πλεονεξίαν και από κάθε κακίαν.

Αυτά εάν είχαν αποβληθή, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να διάγωμεν ημείς την ζωήν με βαθείαν ειρήνην και αταραξίαν ψυχών.

*Από τον τόμο «Βασιλείου Καισαρείας του Μεγάλου, Άπαντα τα έργα, τόμος 6, Ομιλίας και λόγοι», της σειράς Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, των Πατερικών Εκδόσεων «Γρηγόριος ο Παλαμάς», σε εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια του δρ. Θεολογίας, και νυν ομότιμου καθηγητή Βασιλείου Ψευτογκά.*

**<https://bit.ly/3u78p90>**