

8 Μαΐου 2022

## Γέρ. Γαβριήλ για Γερ. Φιλόθεο: Ο πρύτανης των πνευματικών μας κύκλων!

[Ορθοδοξία](#) / [Θρησκευτική ζωή](#)



Αγοραστική Φωτιά

*Ο Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους Γαβριήλ (αριστερά) και ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου.*

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου 7/20-5-80

Η Παλαιά αγία Γραφή λέγει εις το κεφάλαιον της Γενέσεως: «Εκοιμήθη Ιακώβ και προσετέθη εις τους Πατέρας αυτού, και εκόψαντο οι υιοί Ισραήλ, κοπετόν μέγαν και ισχυρόν ημέρας εβδομήκοντα».

Εκ παραλλήλου, εκοιμήθη και παρ' ημίν προ δωδεκαημέρου ο πρύτανις των πνευματικών μας κύκλων. Ο Καθηγητής και καθοδηγητής της μυστηριακής ζωής του τόπου μας, ο σεβάσμιος και πολίος π. Φιλόθεος, το καύχημα του Μοναχικού Θεσμού, η δόξα της περιωνύμου Λογγοβάρδας, και προσετέθη εις τους Αγίους Πατέρας του, Αθανάσιον τον Πάριον, Μακάριον τον Κορίνθου, Αρσένιον τον Πάριον, τον εκ Νάξου Νικόδημον τον Αγιορείτην και τον διδάσκαλόν του Νεκτάριον Αιγίνης τον Θαυματουργόν.

Έπεσεν η υψικάρηνος δρυς και συνέσεισε το κλίμα της Ελλαδικής Ορθοδοξίας και εκόψαντο κοπετόν μέγαν τα πνευματικά αυτού τέκνα και ο επώνυμος της αγιότητος Άθως χέει πικρόν το δάκρυ επί τη στερήσει του αγιωτάτου π. Φιλοθέου.

Επί τρία τέταρτα αιώνος ηνάλωσε την ν ζωήν του έργω και λόγω, διδάσκων τον λαόν τα καλά και ωφέλιμα τοις ορθοδόξοις χριστιανοίς.

Αλλά τι είπω ή τι λαλήσω διά τον μέγαν κήρυκα της μετανοίας, διά τον ακράδαντον στόλον της Ορθοδοξίας;

Φιλόθεον επαινών, αρετήν επαινέσομαι, ως έλεγε Γρηγόριος ο Θεολόγος διά τον Μ. Αθανάσιον.

Αγιώτατε και αλησμόνητε πάτερ Φιλόθεε.

Τον αγώνα τον καλόν της Μοναχικής ζωής ηγώνισαι. Την πίστιν την ορθόδοξον μετ' ακριβείας τετήρηκας. Τον δρόμον προς την αιώνιον ζωήν τετέλεκας και ήδη απόκειπαί σοι, ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώση σοι ο Κύριος εν Εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος Κριτής.

Η Αγία ψυχή σου ήδη περιπολεύει εις τας αυλάς του Κυρίου, το δε τίμιον σώμα σου κατάκειται εις την ιεράν Μονήν των Θαψανών προσδοκών ανάστασιν νεκρών.

Τέρπου και αγάλλου εν Κυρίω, μέμνησο και ημών των περιλειπομένων αδελφών

σου, όπως, Χάριτι Χριστού, επιτύχωμεν ανεπαίσχυντα τα τέλη της παρούσης προσκαίρου ζωής και τύχωμεν καλής απολογίας εν τη ημέρα της Κρίσεως.

Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών.

Ο προηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ

*Από το βιβλίο, ο «Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, (Ο ουρανοδρόμος οδοιπόρος), 1884-1980», τόμος πρώτος, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.*

**<https://bit.ly/3LWtQkR>**