

8 Μαΐου 2022

Γέροντας, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, Αυτό ήταν όλο όλο!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Γέροντας, Αρχιμανδρίτης, π. Φιλόθεος Ζερβάκος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου (1884-1980).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ένα μου εγγονάκι αρρώστησε μετά την γέννησί του· είχε κολλήσει το στομάχι του και τριών ημερών το χειρουργήσαν εις το Νοσοκομείον των Παίδων στην Αθήνα χωρίς αποτέλεσμα και έπρεπε να το χειρουργήσουν για δεύτερη φορά, επειδή ήταν σε κίνδυνο.

Μόλις μάθαμε τις δυσκολίες αυτές πήγαμε στον Γέροντα [στον Γέροντα, π. Φιλόθεο Ζερβάκο].

Ο Γέροντας μας είπε το παιδί θα το βγάλω Μαρία. Πράγματι επήγαμε στον Ναό του Αγίου Νεκταρίου, μπήκε μέσα στο ιερό προσευχήθηκε και ήλθε στην Ωραία Πύλη και λέγει:

- Θα κάνουμε μία παράκληση στο όνομα της Μαρίας.

Το παιδί έγινε καλά και είναι τώρα μια χαρά.

Το άλλο μου εγγόνι 11 ετών είχε κτυπήσει και έπαθε γάγγραινα βαρειάς μορφής, έτρεξα πάλι στον Γέροντα. Τον λέγω, Γέροντα άργησα να έλθω και ήλθα πάλι με στεναχώριες.

Μου λέει, το ξεύρω, σε περίμενα.

Κάναμε παράκληση και σε δυο μέρες το παιδί έγινε καλά.

Πριν χρόνια με αρρώστησε ένα μου παιδί. Κάναμε ότι μπορούσαμε και μετά το πήγαμε στον ιατρό κ. Αλιμπράντη.

Μας είπε ότι το παιδί έπαθε παράλυσι και πρέπει να το πάτε στην Αθήνα.

Εκείνο το βράδυ βλέπω στον ύπνο μου την θεία μου, αυτή με είχε αναθρέψει από 5 ετών, επειδή ήμουν ορφανή, και μου λέγει·

- Το παιδί δεν θα το πας στην Αθήνα, αλλά στον π. Φιλόθεο να το σταυρώση.

Την άλλη ημέρα μάθαμε ότι ο π. Φιλόθεος είναι στην Παναγία Εκατονταφυλιανή [της Πάρου] και το πήγαμε.

Ο Γέροντας το σταύρωσε και λέει·

- Άφησέ το το παιδί κ. Κώστα.

Και το παιδί άρχισε να περπατάει.

Αυτό ήταν όλο όλο...

Από το βιβλίο, ο «Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, (Ο ουρανοδρόμος οδοιπόρος), 1884-1980», τόμος πρώτος, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.

<https://bit.ly/3KVHa7H>