

16 Μαΐου 2022

Πρωτοσύγκελος Νικόδημος: Τα τέσσερα είδη ζωής

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)



*Ο Ρουμάνος Πρωτοσύγκελος, π. Νικόδημος
Μαντίτσα.*

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Έλεγε ο πατήρ Νικόδημος*:

- Τέσσερα είναι τα είδη της ζωής στον κόσμο:

α) Η διαβολική ζωή, την οποία κάνουν όσοι εξεγείρονται εναντίον του Θεού, της Εκκλησίας και των ανθρώπων.

Δηλαδή αυτοί που κάνουν κακό στους ευεργέτες τους.

β) Η κτηνώδης ζωή, την οποία κάνουν αυτοί που εκδικούνται τους προγόνους τους, που ανταμείβουν το κακό με το κακό, που δε συγχωρούν και δεν υποφέρουν την αδικία, καθώς και αυτοί που ζουν στη μέθη και τη διαφθορά.

γ) Η ανθρώπινη ζωή, την οποία κάνουν αυτοί που ανταμείβουν με καλοσύνη το καλό και αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν, και αυτοί που πέφτουν και πάλι σηκώνονται από την αμαρτία.

δ) Η πνευματική ζωή, την οποία κάνουν όσοι κοπιάζουν να κάνουν το καλό στους εχθρούς τους. Δηλαδή αυτοί που συγχωρούν, ελεούν και λένε καλά λόγια σ' αυτούς που τους μισούν, καθώς και αυτοί που πάντοτε σκέπτονται το Νόμο του Θεού.

* Ρουμάνος Πρωτοσύγκελος Νικόδημος Μαντίτσα, από το Μοναστήρι Αγαπία, όπου υπηρέτησε ως πνευματικός, ζώντας με ησυχία και βαθειά εσωτερική ταπείνωση. Έγραψε πολλά ψυχωφελή και διδακτικά βιβλία, ενώ ολόκληρα χωριά με χιλιάδες χριστιανούς ήταν πνευματικά του παιδιά.

Από το βιβλίο, «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων» των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.

<https://bit.ly/3yFv9kj>