

22 Μαΐου 2022

Άγιος Βασιλίσκος, Το ξερό πλατάνι που έβγαλε φύλλα...

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Άγιος Βασιλίσκος.

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ο μάρτυς Βασιλίσκος, ανεψιός του αγίου Μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου, όταν ήταν στην φυλακή μετά το μαρτύριο των συναγωνιστών του αγίων Ευτροπίου και Κλεονίκου είχε και αυτός την επιθυμία να λάβει τον στέφανο του μαρτυρίου.

Στην φυλακή αξιώθηκε να δει τον Χριστό ο οποίος τον διέταξε να πάει πρώτα στο σπίτι του και να χαιρετήσει τους δικούς του και μετά να πάει στα Κόμματα της Καππαδοκίας για να μαρτυρήσει.

Έτσι, έγινε, και ο Βασιλίσκος πήγε στο σπίτι του, χαιρέτησε τους συγγενείς του, τους κατήχησε και έμεινε μαζί τους.

Όταν, όμως, τον αναζήτησαν στην φυλακή και δεν τον βρήκαν, ο ηγεμόνας της περιοχής διέταξε να τον δέσουν με δύο αλυσίδες και να του φορέσουν σιδερένια παπούτσια μέσα στα οποία να υπάρχουν καρφιά. Ακολούθως να τον οδηγήσουν στο κριτήριο, εξαναγκάζοντας τον καθ' οδόν να βιάζεται.

Αφού, λοιπόν, τον βρήκαν και τον συνέλαβαν οι στρατιώτες, του φόρεσα τα σιδερένια παπούτσια τα οποία όχι μόνον μπήκαν μέσα στη σάρκα του, αλλά διαπέρασαν και οστά, και έτσι η γη απ' όπου περνούσε βαφόταν με αίμα.

Όταν έφτασαν σε μεγάλο χωριό που ονομαζόταν Δακνών οι στρατιώτες φιλοξενήθηκαν για να ξεκουραστούν στο σπίτι μιας γυναίκας η οποία ονομαζόταν Τραϊανή.

Τον μάρτυρα τον έδεσαν σε ένα ξερό πλατάνι που βρισκόταν εκεί κοντά και όταν έμεινε μόνος του άρχισε να προσεύχεται.

Και τότε το ξερό δέντρο βλάστησε φύλλα και ανέβλυσε μία πηγή στη ρίζα του η οποία σώζεται μέχρι σήμερα.

Το θαύμα αυτό το είδαν οι κάτοικοι του χωριού και άρχισαν να σπρώχνονται ποιος θα ακουμπήσει πρώτος τα ρούχα του αγίου, η δε Τραϊανή πίστεψε στον Χριστό μαζί με όλον τον οίκο της.

Οι κάτοικοι του χωριού έφεραν στον άγιο Βασιλίσκο δαιμονισμένους τους οποίους ο άγιος θεράπευσε και τέλεσε και άλλα θαυμάσια.

Για τον λόγο αυτό, δεν πίστεψαν μόνον οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και οι στρατιώτες οι οποίοι τον οδηγούσαν στο κριτήριο και στον τόπο μαρτυρίου, και όπως αναφέρει ο συναξαριστής αυτοί έλυσαν τον άγιο από τις αλυσίδες και αυτοί δέθηκαν χωρίς δεσμά στην πίστη του Χριστού.

Διασκευή από τον «Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας», μήνας Μάιος, τόμος ε΄.

<https://bit.ly/39F6aTM>