

18 Ιουνίου 2022

Η εμφάνιση του Χριστού στον Μ. Παΐσιο και η πληροφορία που του έδωσε!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Άγιος Παΐσιος ο Μέγας. Δια χειρός Φωτίου Κόντογλου.

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μια μέρα εκεί που ο Μέγας Παΐσιος καθόταν μέσα στο σπήλαιό του και δοξολογούσε τον Θεό εμφανίστηκε μπροστά του ο Χριστός και του είπε:

- Ειρήνη σε σένα, τον αγαπημένο μου θεράποντα Παΐσιο.

Ο δε θείος Παΐσιος σηκώθηκε επάνω έντρομος και είπε:

- Ιδού ο δούλος σου! Τι ορίζεις Δέσποτα; Και ποια είναι η αιτία της συγκατάβασής σου σε μένα.

Ο Κύριος αποκρίθηκε, λέγοντάς του:

- Βλέπεις αυτήν την μεγάλη έρημο; Όλην αυτήν θέλω να την γεμίσω με ασκητές διά μέσου σου οι οποίοι θα δοξάζουν το όνομά μου.

Ο εκλεκτός του Θεού Παΐσιος πέφτοντας κάτω είπε:

- Αυτά που λες, Δέσποτα Κύριε, είναι υποταγμένα στο κραταιό σου χέρι, και γι'

αυτό και όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως. Παρακαλώ, όμως, την αγαθότητά Σου, πες μου, πώς θα έχουν τα αναγκαία για να ζήσουν σ' αυτήν την έρημο.

Ο Σωτήρας Χριστός αποκρίθηκε στον αγαπημένο του δούλο:

- Πίστεψε με, πως αν αυτοί οι οποίοι πρόκειται να κατοικήσουν εδώ θα έχουν μεταξύ τους αγάπη, την μητέρα των αρετών και τηρούν τις εντολές μου, εγώ θα έχω όλην την φροντίδα τους και τίποτε από τα αναγκαία δεν θα τους λείπει.

Μετά είπε πάλιν προς αυτόν ο θείος Παίσιος:

- Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη την αγαθότητά Σου. Πώς θα μπορέσουν να κατανικήσουν τις παγίδες του εχθρού και να απαλλαγούν από τους δεινούς πειρασμούς;

Ο δε Σωτήρας είπε:

- Εάν φυλάξουν, όπως σου είπα τις εντολές μου πραότητα, δικαιοσύνη και ταπεινή καρδιά, όχι μόνον θα τους απελευθερώσω από τους πολέμους του εχθρού και από τις παγίδες του, αλλά θα τους αναδείξω και κληρονόμους της βασιλείας των ουρανών!

Αφού τα είπε αυτά ο Χριστός ανέβηκε με δόξα στους ουραμούς!

Διασκευή από τον Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας, μήνας Ιούνιος, τόμος στ'.

<https://bit.ly/3zI0hAc>