

26 Ιουνίου 2022

Το τερατούργημα του αγίου Δαυίδ του εν Θεσσαλονίκη

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Άγιος Δαβίδ ο εν Θεσσαλονίκη. Λεπτομέρεια από φορητή εικόνα Ι.Μ. Βατοπαιδίου 15ος αι.

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μια Θεσσαλονικιά η οποία ήταν τελείως τυφλή και δεν έβλεπε καθόλου όταν άκουσε για την μεγάλη αρετή του αγίου Δαυίδ του εν Θεσσαλονίκη, του Δευτρίτη πήρε κάποιον για να την χειραγωγήσει και πήγε στο κελλί του αγίου.

Όταν έφτασε εκεί, προσέπεσε έξω από αυτό και κλαίγοντας του έλεγε με πολλή ταπείνωση τα εξής:

- Δούλε του ευλογημένου Χριστού, βοήθα με μιμούμενος του Δεσπότη Χριστού την χριστότητα. Λύτρωσέ με από αυτό το βάσανο που έχει πολλές δυσκολίες και χάρισέ μου το φως των οφθαλμών μου, το χαρμόσυνο για όλους και πανευφρόσυνο!

Αυτά έλεγε προς τον άγιο με πολλούς στεναγμούς και θερμά δάκρυα!

Και ο άγιος συμπονέσας τον πόνο και την πίκρα της, της είπε να σηκωθεί από την γη απ' όπου βρισκόταν και της είπε να πλησιάσει κοντά στο παράθυρο του κελλιού του.

Όταν ήλθε κοντά του της σφράγισε τα μάτια με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και ευχήθηκε στον Κύριο:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, όστις εσαρκώθης εκ της αειπαρθένου Μαρίας και εκ Πνεύματος Αγίου, διά να εξαγάγης από το σκότος τον άνθρωπον, φιλόανθρωπε, και να τον φέρης εις το φως το αιώνιον, και τον εκ γενετής τυφλόν εφώτισας, Αυτός και τώρα, Δέσποτα, φώτισον και την δούλην σου ταύτης ως παντοδύναμος. Ότι Συ είσαι ο φωτισμός των ψυχών ημών και Σε δοξάζομεν πάντοτε συν τω Πατρί και τω Αγίω σου Πνεύματι».

Αυτά ευχήθηκε ο άγιος και αμέσως βρήκε το φως της η πρώην τυφλή και έβλεπε λαμπρά και καθαρά, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τον όσιο.

Ακούγοντας αυτό το μέγιστο τερατούργημα οι Θεσσαλονικείς τον είχαν πλέον σε μεγάλη ευλάβεια και τον τιμούσαν ως θείο άγγελο!

Όποιος ήταν άρρωστος πήγαινε προς αυτόν και μόλις τον ακουμπούσε το δεξί του χέρι, έφευγε αμέσως κάθε αρρώστια, όπως το σκοτάδι διαλύεται από το φως.

Τελώντας, λοιπόν, αναρίθμητα θαύματα, δοξάστηκε από τους ανθρώπους και όλοι τον σέβονταν.

Η μνήμη του γιορτάζεται στις 26 Ιουνίου.

Διασκευή από τον Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας, μήνας Ιούνιος, τόμος στ'.

<https://bit.ly/3u1ZyWO>