

8 Ιουλίου 2022

Γέρων Θαδδαίος: Πώς θα ακτινοβολεί από μέσα μας το Βασίλειο των Ουρανών

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις



(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Για την ατμόσφαιρα του Ουρανού και για την ατμόσφαιρα της κόλασης

Από τον άνθρωπο που φέρει μέσα του το Βασίλειο των Ουρανών ακτινοβολούν άγιες σκέψεις, θεϊκές σκέψεις.

Το Βασίλειο των Ουρανών δημιουργεί μέσα του τη νοητή ατμόσφαιρα του Ουρανού, σε αντίθεση από τη νοητή ατμόσφαιρα της κόλασης (του χάους των σκέψεων), που ακτινοβολεί ο άνθρωπος που φέρει μέσα στην καρδιά του την κόλαση.

Ο χριστιανός πρέπει να καθαρίζει την ατμόσφαιρα στη γη και να διευρύνει την ατμόσφαιρα του Βασιλείου των Ουρανών.

Όποιος φέρει μέσα του τον Ουρανό, αυτός ανεπαίσθητα θα το μεταφέρει και στους άλλους.

Τους ανθρώπους θα τους προσελκύει η ηρεμία μας και η θέρμη μας. Δεν χρειάζεται να μιλάμε στους ανθρώπους γ' αυτό.

Το Βασίλειο των Ουρανών θα ακτινοβολεί από μέσα μας και όταν σιωπούμε και όταν μιλάμε για απλά πράγματα.

Εκείνο ακτινοβολεί ενώ εμείς δεν έχουμε καν συνείδηση γι' αυτό.

Οι άνθρωποι θα θέλουν να είναι μαζί μας και βαθμιαία κι αυτούς θα κυριεύει η ατμόσφαιρα του Βασιλείου των Ουρανών.

Ο υπερήφανος άνθρωπος πάντα αναζητά την παρέα του ταπεινόφρονα συνάνθρωπου του, και ποτέ δεν θέλει να είναι μ' εκείνον που του μοιάζει.

Αυτός ο κόσμος μάχεται με τους εχθρούς του, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του φόβου.

Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου παρά να φοβίσει, και μέσα από τον φόβο ν' αναγκάσει τους ανθρώπους σ' εκείνο που θέλει η εξουσία.

Η δική μας μέθοδος της πάλης είναι διαφορετική, εμείς νικάμε το κακό με το καλό, τα όπλα μας είναι η αγάπη, η ανοχή και η πραότητα.

Πρέπει να κατακτάμε τον κόσμο φυλάσσοντας την ατμόσφαιρα του Ουρανού μέσα μας, επειδή αν χάσουμε το Βασίλειο των Ουρανών μέσα μας, δεν θα σώσουμε ούτε εμάς ούτε τους άλλους.

Όποιος δεν εκπληρώνει τον κανόνα του Θεού, αναπόφευκτα εκπληρώνει τον κανόνα του διαβόλου. Ο άνθρωπος υπηρετεί ή τον Θεό ή τον διάβολο.

Όποιος δεν είναι μαζί Μου, είναι εναντίον Μου, λέει ο Κύριος.

Και όποιος δεν συμπράττει με τον Κύριο σκορπίζει οτιδήποτε είναι του Κυρίου. «Ο μη ων μετ' εμού κατ' εμού εστι, και ο μη συνάγων μετ' εμού σκορπίζει».

Απόσπασμα από το βιβλίο, «Γέρων Θαδδαίος, Ένας πνευματικός της εποχής μας», των εκδόσεων Πορφύρα.

<https://bit.ly/3OSWrch>