

Άγιος Νήφων, Ήταν γεμάτος όλος από φως το οποίο ανέβαινε στον ουρανό και έλαμπε παντού!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[...]

Βάζοντας μετάνοια στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους, ο μετέπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άγιος Νήφων ντύθηκε το θείο και αγγελικό σχήμα και έγινε σταυροφόρος. Στην συνέχεια οι πατέρες τον παρακάλεσαν να δεχθεί να λάβει και την ιεροσύνη, αλλά επειδή ήταν ταπεινόφρων τους έλεγε πως δεν ήταν άξιος.

Έπειτα τον παρακάλεσαν ξανά και υπακούοντάς τους χειροτονήθηκε κατά τάξη αναγνώστης, υποδιάκονος, διάκονος και ιερέας.

Ο άγιος Νήφων συνέχισε να αγωνίζεται και μάλιστα περισσότερο στους πνευματικούς αγώνες, αγρυπνώντας, νηστεύοντας, προσευχόμενος και εκφράζοντας ανόθευτη αγάπη προς όλους.

Και όπως αναφέρει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μακάριος Νήφων είχε καταστεί μεγάλος φωστήρας και μάλιστα όχι μόνον για την Ιερά Μονή Διονυσίου, αλλά για όλο το Άγιον Όρος.

Σύμφωνα με μαρτυρία του ενάρετου Μοναχού Πετρωνίου, ένα βράδυ που είχαν μείνει μαζί με τον άγιο έξω από το Μοναστήρι, όταν σηκώθηκε ο ίδιος για να προσευχηθεί, τον είδε να προσεύχεται όρθιο και να έχει υψωμένα τα χέρια και τα μάτια στον ουρανό και να είναι γεμάτος όλος από φως το οποίο ανέβαινε στον ουρανό και έλαμπε παντού!

Από την λάμψη αυτή ο Μοναχός Πετρώνιος έπεσε κάτω σαν νεκρός και ο άγιος Νήφων τον σήκωσε σε κατάσταση έκστασης, εκτός εαυτού. Όταν ο Μοναχός Πετρώνιος ήλθε στον εαυτό του έπεσε στα πόδια του αγίου ο οποίος προσπαθούσε να αποκρύψει την θεία όραση που προηγήθηκε.

Παρ' όλα αυτά ο Μοναχός Πετρώνιος πήγε μυστικά στον Ηγούμενο και του φανέρωσε το γεγονός το οποίο είδε.

Και ο ηγούμενος του είπε:

- Αυτό πατέρα Πετρώνιε φανερώνει την καθαρότητα του και ότι διά μέσω αυτού θα φωτιστούν πολλοί. Πρόσεχε, όμως, να μην το πεις σε κανένα, για να μην το ακούσει και φύγει από το Μοναστήρι μας και ζημιωθούμε από την αναχώρηση ενός τέτοιου ανθρώπου τον οποίο ο Θεός μας χάρισε ως καταφυγή και στήριγμα στις

μέρες μας.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτη, «Νέον εκλόγιον, περιέχον αξιόλογους βίους διαφόρων αγίων», του εκδοτικού οίκου Αστήρ.

<https://bit.ly/3QnwUIp>