

20 Αυγούστου 2022

Γέροντας, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, Το γνώριζε πριν του τηλεφωνήσουν!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Γέροντας, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, (1884-1980), Ηγούμενος Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου.

(Επιμέλεια, γλωσσική διασκευή Στέλιος Κούκος)

Το 1969 είχα την ευλογίαν να βρίσκομαι με τον αείμνηστο Γέροντα [π. Φιλόθεο Ζερβάκο] στην περιοδεία του στην Καλαμάτα, την Σπάρτη και περίχωρα Μολάων Λακωνίας.

Παρατήρησα ότι παντού τον σέβονταν και τον δέχονταν ως άνθρωπο του Θεού.

Ακόμη άκουσα να διηγούνται αρκετοί εκ των χριστιανών πολλά θαυμαστά γεγονότα αναφορικώς με ιάσεις ασθενών και απόκτηση τέκνων, κατόπιν θερμών προσευχών και σταυρώσεως των από τον Γέροντα.

Μεταξύ των πολλών σημειώνουμε εδώ μόνον το πιο κάτω περιστατικό που προχείρως σημειώσαμε.

Εις Μολάους μας φιλοξενούσε η οικογένεια του κ. Β.Κ., από τον οποίο άκουσα ότι ένα πρωί είχε συναντήσει τον τελευταίο κατά σάρκα, αδελφόν του π. Φιλόθεου, ονόματι Θεόδωρον ο οποίος πέθανε εκ συγκοπής καρδιάς [ίσως τον συνάντησε και λίγο μετά πληροφορήθηκε τον θάνατό του].

Θεώρησα καλό, ανέφερε, να τηλεφωνήσω επειγόντως στον Γέροντα στην Πάρο.

Πράγματι επικοινωνήσε εντός ολίγου με τον ευρισκόμενο στην ψηλότερη κορυφή της Πάρου, τους Αγίους Πάντας, όπου βρίσκεται το ησυχαστήριό του και τα ραντάρ του ΟΤΕ Πάρου.

Μόλις σήκωσε το ακουστικό είπε:

- Εμπρός ποιος είναι;
- Γέροντα είμαι ο Β. πώς είσθε;
- Ξεύρω γιατί με επήρες. Διά να με είπης ότι εκοιμήθη ο αδελφός μου Θεόδωρος. Το γνωρίζω. Ας έχη δόξαν ο Κύριος που τον επήρε ετοιμασμένον, διότι ήτο πιστός, εξομολογείτο και εκοινωνεί.

Ο κ. Β. έμεινε εκστατικός και σε μεγάλη απορία...

Τώρα όμως που ο σεβαστός Γέροντας ήταν εμπρός του [κατά την περιοδεία που αναφέραμε πιο πάνω], τον ερωτά:

- Γέροντα, πώς το γνωρίζατε ότι είχε πεθάνει ο αδελφός σας;

Και, ο Γέροντας με σοβαρότητα απήντησε:

- Πάντοτε ενθυμούμαι και προσεύχομαι διά τους οικείους και τα πνευματικά μου τέκνα· Εκείνην όμως την ημέραν, όταν ήλθε η ώρα να μνημονεύσω τον αδελφόν μου εις τους ζώντας, δεν ηδυνάμην παρά μόνον εις τους κεκοιμημένους.

Έτσι, σύντομα απάντησε και έκλεισε το θέμα.

Τι όμως ακριβώς συνέβη μόνον ο Θεός και ο Γέροντας γνωρίζουν.

Από το βιβλίο, ο «Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, (Ο ουρανοδρόμος οδοιπόρος), 1884-1980», τόμος πρώτος, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.

<https://bit.ly/3c3xNaN>