

27 Αυγούστου 2022

Αρχ. Ανανίας Κουστένης, Να μην ξεχνάμε τον Πατροκοσμά γιατί είναι μέγας ευεργέτης!

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις





Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης (1945-2021).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άγιος Ιερομάρτυς και Ισαπόστολος και Εθνομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός

Απόσπασμα

[...] Ο Άγιος Κοσμάς, αφού διέγραψε τον κύκλο και την πορεία του για την ωφέλεια της Ρωμοσύνης, τον κάλεσε ο Θεός, εκεί στο Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου, και δι' αγχόνης μετέβη εις την αιώνια ζωή. Τον απηγχόνισαν οι ασεβείς.

Έμεινε, όμως, το ιερό του λείψανο, το οποίον επιτελεί ιάσεις και θαύματα. Από τότε, μέχρι σήμερα. Το 'χουμε κι εδώ, στην πατρίδα μας, και στην Αιτωλία και στον μητροπολιτικό ναό των Αθηνών, που θα γίνουν ωραίες εκδηλώσεις,

Λειτουργίες και λοιπά. Κι αυτό είναι σημαντικό.

Και σήμερα, [...] να μην ξεχνάμε τον Πατροκοσμά. Γιατί είναι μέγας ευεργέτης. Καθώς και σήμερα, με τη δεύτερη Τουρκοκρατία, έχει αγριέψει το Γένος και έθνος μας, έχουμε ανάγκη, λοιπόν, από επανευαγγελισμό. Έχουμε ανάγκη επιστροφής στις ρίζες μας, στην Εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, στην ιστορία μας την Αγία, που 'λεγε ο Γέροντας Πορφύριος. Και σε ό,τι καλό, ωραίο και υψηλό.

Διότι, καθώς σιγοπαλιώνει ο πλανήτης μας κι η βαρβαρότητα είναι επί θύραις κι η ισοπέδωση μας έχει ήδη παραλάβει, έχουμε, λοιπόν, ανάγκη από το φως του κόσμου, τον Χριστό. Έχουμε ανάγκη από το φως της Ορθοδοξίας.

Και η Ελλάς, και στα αρχαία χρόνια, με τον Ελληνισμό, με τη χάρη και τη σοφία, εφώτισε τον κόσμο.

Αλλά κυρίως και κατ' εξοχήν τον εφώτισε και τον εφρόντισε και μέσω του Βυζαντίου και όχι μόνον, με την Ελληνορθοδοξία, με τη Ρωμιοσύνη, που όλα τα έθνη μπήκαν στον Χριστό κι έγιναν ένα έθνος, ένα έθνος άγιον, Βασίλειον ιεράτευμα και όλα τα υπόλοιπα, που λέει η Εκκλησία.

Ας έχουμε την ευχή του, ας έχουν την ευχή του και οι διδάσκαλοι του Γένους και έθνους μας, που τόσο μεγάλη και σπουδαία αποστολή έχουν, και ας πρεσβεύει στο θρόνο της Θείας μεγαλοσύνης και για τη φτωχή και δύστηνη πατρίδα μας ο Άγιος Κοσμάς και ας αναδεικνύει και άλλους Κοσμάδες Αιτωλούς, που τόσο τους χρειαζόμαστε.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη, π. Ανανία Κουστένη, «Θερινό συναξάρι», τόμος β΄, των εκδόσεων Ακτή, Λευκωσία.

<https://bit.ly/3wzlh8V>