

Η «Βατάτζια» Πολιτική Ιδεολογία: Ευσεβείς Πόθοι, Ισραήλ, Πλήθυνση Γνώσης, το Περιτρέχειν και το Ελύθη Σατανάς;

[Ορθοδοξία](#) / [Θρησκευτική Ζωή](#)

[Αλέξιος Παναγόπουλος \(Academician Prof. DDDr. Pdoc. Dr.Habil. Alexios Panagopoulos\)](#)



Μέσα από μία επίκαιρη εργογραφία κάνουμε προσεγγίσεις στην ηθική, στην προφητολογία, στην εσχατολογία, καθώς και στην ορθόδοξη πολιτική θεολογία, κυρίως στην βιωματική και ασκητική, αλλά παράλληλα στη ζωντανή εμπειρία του παλαιού απλού και αφανή ασκητή εκ της Λογγομβάρδας, εις το ησυχαστηρίω εν Ναυπάκτω.

Ο μακαριστός γέροντας Αρσένιος^[1] μπόρεσε να δει και να ερμηνεύσει τα φαινόμενα της εποχής του, με το δικό του τρόπο, που για κάποιους ίσως να ήταν παρεξηγημένος, αλλά πιστότατα μέσα απ' τα αγιογραφικά κείμενα, όσα αφορούν την έσχατη πραγματικότητα, για όλο τον κόσμο και τον άνθρωπο. Τα έργα του δεν ήταν και λίγα, τα βιβλία του παρότι ολιγοσέλιδα, πολύ σημαντικά, φέρουν τους εξής τίτλους: Ανησυχητικά Σημεία των Καιρών, Σημεία της Συντέλειας του

Κόσμου, Ο Αντίχριστος και οι Αντίχριστοι, Παγκόσμιος Αποστασία και ο Υιός της Απωλείας, Ορθόδοξος και Αντίχριστος Χιλιασμός, δια Μέσου των Αιώνων, και αρκετά άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας κυρίως εις τον Ορθόδοξον Τύπον, διότι σεβόταν, εκτιμούσε και στήριζε τον μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλον.

Σήμερα εμείς ζώντας στον 21^ο αιώνα, μέσα σε αυτόν τον Ανάποδο Κόσμο = Αποστατημένο Κόσμο = Σοδομοποιημένο Κόσμο = Αντίχριστο Κόσμο = Κόσμο Ανάποδο κι Αρνητή = Κόσμο Αποστάτη = Κόσμο του Αντιχρίστου = Κόσμο των Σοδόμων και της Γομορας, άραγε συναφή του Λωτ και του Νωε ή και χειρότερα; Πάραυτα, παρά την ηθική πτώση μας, μέχρι και σήμερα έχει περιέλθει εις αντίληψή μου η ισχυρογνώμων ιδέα περί της Βατάτζιας Πολιτικής Ιδεολογίας, από αρκετούς και διάφορους, όπως από έναν καθηγητή Παν/μίου των Οικονομικών Επιστημών, έναν καθηγητή Παν/μίου Νομικών Επιστημών, έναν γνωστό συγγραφέα Δάσκαλο, και κάποιους μοναχούς ή λαϊκούς, με όμοιους ευσεβείς πόθους, που η Βατάτζια Πολιτική Ιδεολογία τους υποβάλει, ενίοτε καθίσταται αλαζονικά εγωκεντρική και η προσδοκία τους, με το ισχυρά αμετάπιστο απ' την όποια αντίθετη επιστημονική απόδειξη.

Ευτύχημα το θεωρώ που μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει τουλάχιστον στη δική μου ερευνητική αντίληψη, καμία τέτοια Βατάτζια Πολιτική Ιδεολογία, ή θεωρία, ή ιδέα, απ' τους ειδικούς καθηγητές των θεολογικών και εκκλησιαστικών σχολών μας, κι αυτό διά εμέ, αποτελεί μία σιωπηρά αλλά ισχυρή απάντηση, εις τους ενασχολούμενους με αυτές τις φαντασιώσεις και μυθοπλασίες.



Οι ευσεβείς πόθοι περί τηγανισμένων ψαριών, περί μαρμαρωμένου βασιλιά, περι αγίων δισκοπότηρων και περί Θείας Λειτουργίας που παύθηκε θαυμαστά, και που πρόκειται να ξανασυνεχίσει, σε κάποια χρονική στιγμή, καθώς και οι ιδέες, περί κι άλλων ευσεβιστικών προσδοκιών, αναλύονται εύστοχα και απ' τον ομ. καθηγητή Παν/μίου Στρασβούργου π. Αστέριο Αργυρίου[2], στις μελετες του, που καλό θα είναι όλοι αυτοί οι ισχυρογνώμονες ιδεολόγοι, να τις λάβουν σοβαρά υπόψη, αφού τις μελετήσουν. Επίσης ο φιλόπonos αναγνώστης μπορεί να δει και ένα προηγούμενο δημοσιευμά μας εις τον Ο.Τ. της 27ης Μαΐου τρέχοντος έτους. Γνωρίζουμε το και να προσπαθήσουμε να πείσουμε να αλλάξει γνώμη, κάποιος εξ αυτών που υποστηρίζουν τα περί της Βατάτζιας Πολιτικής Ιδεολογίας μάλλον θα είναι πείραμα με την εις άτοπον απαγωγή, εντούτοις είναι ηθικό χρέος μας, για την αλήθεια και την επιστήμη, προς όλους τους άλλους ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες.

Στο βιβλίο του: «Ανησυχητικά σημεία των καιρών»[3], που το κυκλοφόρησε το έτος 1962, έκδοσις: Ιερού Παρθενώνος «Παναγίας Γοργοϋπηκόου», Ναύπακτος, στο εξώφυλλο, έχει το χωρίο της γραφής που: «λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναί έρχομαι ταχύ. Αμήν, ναί έρχου, Κύριε Ιησού» (Αποκαλ. 22, 10). Τον πρόλογο γράφει, ο τότε αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης και αργότερα μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, «εν Αθήναις τη 27 Νοεμβρίου 1961», μιλάει για τα Σημεία των Καιρών και την «πνευματική ξηρασία, στις τάξεις των θρησκευόντων» και αγιογραφεί θαυμαστά τον ασκητή γέροντα Αρσένιο, ως εξής:

«ο εν μοναχικῶ ησυχαστηρίῳ της Ναυπάκτου εν ασκήσει και προσευχῇ διάγων ευλαβέστατος ιερομόναχος πατήρ Αρσένιος. Δύο σπουδαιότατα σύγχρονα γεγονότα, ως είνε η ίδρυσις Εβραϊκού Κράτους, και η καταπληκτικὴ πρόοδος της κοσμικῆς γνώσεως, προσείλκυσαν ιδιαιτέρως την προσοχὴν του π. Αρσένιου και εις αυτά με πνευματικὴν οξυδέρκειαν, διαβλέπει ανησυχητικὰ σημεῖα των καιρῶν. Και ως σκοπὸς ἀγρυπνος, ἐπὶ των ἐπάλξεων της Ορθοδοξίας». Πράγματι εις τον τόπο της διαρκούς μετανοίας του και στον τόπο των δακρῶν του, τον εἶχαν επισκεφτεῖ πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι, ὄχι μόνο για εξομολόγησι, ἀλλὰ και για συμβουλές, και για συζήτησι. Μεταξὺ αυτῶν και αρκετοὶ ξένοι. Ἀκόμα και Εβραῖοι, ὄχι για να γίνουσι χριστιανοί, ἀλλὰ για να ακούσουσι την Ορθόδοξον ἄποψιν και ερμηνείαν των αἰγιογραφικῶν χωρίων, ὅσον αφορά το ἐρώτημα για την ἔλευσιν του Ἀντίχριστου για τους Χριστιανούς, και την ἔλευσιν του Μεσσία για τους Εβραίους.

Με θάρρος και παρρησία τους ἔλεγε, ὅπως και προσωπικὰ δια ζώσης εἶχα διαπιστώσει, ὅτι αὐτὸς θα εἶναι ὄχι ο ἀληθινὸς Μεσσίας, δηλ. ο Χριστὸς, πού ἤδη εἶχε ἔλθει πριν 2.000 χρόνια, ἀλλὰ αὐτὸς θα εἶναι «ο ἄλλος», δηλ. ο Ἀντικείμενος, δείχνοντάς τους με τα χέρια του στο κεφάλι, τα κέρατα του σατανά. Στον πρῶτον υπότιτλο^[4], γράφει: «πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία», κι ὅτι η ἐπίσημη «Ἐκκλησία, ο ἄμβων, αι ἀδελφότητες, τα σωματεία, οι θεολόγοι, ουδεμίαν προσοχὴν δίδουσι εις τα ανησυχητικὰ σημεῖα των καιρῶν μας. Διατί;». Σχολιάζει το παρὸν σημεῖον με το ὅτι η ἀδιαφορία αὐτὴ οφείλεται στο ὅτι οι μεν κάποιοι το θεωροῦν ἀνάξιον λόγου, οι δε ἄλλοι γιατί φοβούνται τα ειρωνικὰ σχόλια, κι ἄλλοι γιατί βλέπουσι την ἀδιαφορία του σοδομοποιημένου υλιστῆ κόσμου, κι ἄλλοι γιατί ἔχει ο καθένας την προσωπικὴν του ιδέα ἢ τὴν θεολογικὴν του ἄποψιν, κι ἄλλοι που ἐπαναπαύονται με την ιδέα για μια μακρὰ περίοδον, ως μεσοβασιλείαν της βασιλείας του Χριστοῦ ἐπὶ της γῆς, πριν την Β΄ Παρουσία. Ὑπάρχουσι κι ἄλλοι που με πλήρη ἀδιαφορίαν ἢ με τις προσωπικὰς τους ιδέας και θεωρίας περὶ ευσεβῶν πόθων, τηγανισμένων ψαριῶν, και δήθεν ιερῶν χρησμών, της Βατάτζιας Πολιτικῆς Ἰδεολογίας, μέσω των θρύλων και των μύθων, περὶ ἐπανάκτησης της πόλης των 20 ἑκατομμυρίων σήμερον της Κωνσταντινουπόλεως και της βασιλείας ἐπὶ της γῆς, του βασιλέα με το ὄνομα: «Ἰωάννου». Κι ὅλοι αὐτοὶ οι «ονειροπόλοι», ὅπως τους ονομάζει, τι θα κάνουν ἄραγε, ὅταν μετὰ ἀπὸ ἕναν καταστροφικὸν πόλεμον, ὅπως οι ἴδιοι διαδίδουσι ὅτι θα γίνῃ, εἴαν τότε ἐμφανιστεῖ ο ψευδομεσσίας, δηλ. ο Ἀντικείμενος και θα τους πει, ὅτι αὐτὸς εἶναι ο αναμενόμενος ο βασιλέας τους ο «Ἰωάννης», κι ἤρθε για τὴν βασιλείαν του ἐπὶ της γῆς, κι ὅτι θα πρέπει να τον ἐνθρονίσουσι και να τον δοξάσουσι. Μάλιστα εἴαν πέρα κι ἀπὸ τὸ Ναὸ Σολομώντα, ζητήσουσι να τον ἐνθρονίσουσι και εις τον ναὸν της Θεοῦ Σοφίας στην πόλιν της Κων/πόλεως; Τι θα γίνῃ, εἴαν κληθούν ὅλοι οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες και Ἀρχιεπίσκοποι να παρευρεθούν; Σημειώνει, ἤδη κι ἀπὸ τόσα χρόνια πριν, ὅτι η πνευματικὴ ἀδιαφορία,

η παρερμηνεία και η σύγχυση, και τότε, αλλά και στις ημέρες μας, θα βρίσκεται σε τέτοιο σημείο κρίσης, των εσχάτων ημερών, των λίγο πρό του ιστορικού τέλους και των άνευ προηγουμένου παγκοσμίων κοσμογονικών γεγονότων. Μας αντιπαραθέτει τα αγιογραφικά χωρία,[\[5\]](#) που μιλούν για τη θλίψη του κόσμου, για τα τρομακτικά φαινόμενα στον πλανήτη γη, για την αδιαφορία του κόσμου, για το αιφνίδιο της ξαφνικίτιδας, για το μη πνευματικό ξύπνημα, για την μη εγρήγορση, για το παρόμοιο της ζωής των ανθρώπων, με εκείνες τις αρχαίες ημέρες τότε του Νώε.

[Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ](#)

Παραπομπές:

[1] Το έτος 2010 κυκλοφόρησε το βιβλίο του γράφοντος, με τίτλο: «**Ηθική - Εσχατολογία - Προφητολογία, κατά το γέροντα Αρσένιο (1918-2008)**», όπου ο φιλόπονος αναγνώστης μπορεί να βρει πολλά περισσότερα.

[2] Βλ. *Les Exégèses grecques de l'Apocalypse à l'époque turque (1453-1821). Esquisse d'une histoire des courants idéologiques au sein du peuple grec asservi* [Οι ελληνικές Ερμηνείες στην Αποκάλυψη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1453-1821). Προσχεδίασμα μιας ιστορίας των ιδεολογικών ρευμάτων στους κόλπους του υπόδουλου ελληνικού λαού] (Επί καθηγησία διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου). Στρασβούργο 1977, 2 τόμοι, 942 σελίδες πολυγραφημένες. Του ιδίου, *Ιδεολογικά ρεύματα στους κόλπους του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας*, Λάρισα, Λαογραφική Εταιρεία Λαρίσης, 1980, 42 σελίδες. Του ιδίου, *Les Exégèses grecques de l'Apocalypse à l'époque turque (1453-1821). Esquisse d'une histoire des courants idéologiques au sein du peuple grec asservi* [Βλ. αριθμ. 3] Θεσσαλονίκη, Έταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν-Έπιστημονικαὶ Πραγματεῖαι 15-, 1982, 761 σελίδες (έντυπη έκδοση του υπ' αριθ. 1).

[3]Ιερομ. Αρσενίου Κομπούγια, πνευματικού, *Ανησυχητικά σημεία των καιρών*, έκδοσις: Ιερού Παρθενώνος «Παναγίας Γοργοϋπηκόου», Ναύπακτος, 1962.

[4] Ιερομ. Αρσενίου, *Ανησυχητικά*, 8.**[5]** Πρβλ. Ματθ. 24, 21-27 και 24, 37-43 και Α' Θεσσ. 5, 2.

<https://bit.ly/3wNFUzd>