

Κυριακή Α' Λουκά: Ποια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο Θεό;

Ορθοδοξία / Θεολογία

Σωτήριος Θεολόγου



Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Ευαγγελιστής περιγράφει ένα, από τα πολλά, θαύματα που επιτελεί ο Χριστός στους ανθρώπους.

Πήγαν όλο το βράδυ για να ψαρέψουν ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος αλλά δεν έπιασαν τίποτα στη λίμνη της Γεννησαρέτ. Οι κόποι όλης της βραδιάς δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αλλά μπροστά στην απελπισία που ένιωθαν οι ψαράδες, εμφανίζεται η Ελπίδα και η Αισιοδοξία· ο Χριστός. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει; Διδάσκει τον κόσμο και καλεί τους πρώτους μαθητές Του.

Αφού τελείωσε τη διδασκαλία Του, απευθύνθηκε στον Πέτρο για να ρίξει εκ νέου τα δίχτυα εντός της λίμνης. «ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον» (θα υπακούσω στο λόγο σου και θα ρίξω τα δίχτυα) ήταν η απάντηση του Πέτρου.



Το αποτέλεσμα;

Μοναδικό και έκπληκτο στα μάτια των ψαράδων.

Έπιασαν τόσα πολλά που τα δίχτυα δεν άντεχαν το βάρος τους και φώναξαν δεύτερο πλοίο για να πάρει τα ψάρια, αφού δεν χωρούσαν στο ένα πλοίο.

Μπροστά στο θαύμα αυτό, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και λέει: «ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε» (Κυριε, βγες από το πλοίο μου, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και δεν μου αξίζει να ευρίσκομαι τόσο κοντά σου).

Κατάλαβε ο Πέτρος ποιος ήταν δίπλα του. Κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν απλός άνθρωπος· αλλά κάτι ανώτερος από τους άλλους.

Από την άλλη πλευρά, ο Χριστός τονίζει στον Πέτρο: «μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν» (μὴ φοβάσαι· ἀπὸ τώρα θα πιάνεις με τα δίκτυα του κηρύγματός σου ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγείς εις την βασιλεία των ουρανών).

Ας σταθούμε σε κάποια σημεία της σημερινής ευαγγελικής περικοπής.

Ο Χριστός κάνει κήρυγμα επάνω στο πλοίο. Χρησιμοποιεί το πλοίο για άμβωνα. Να μεταδώσει την μετάνοια στους ανθρώπους.

Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη σημερινή εποχή.

Πλέον, ο άμβωνας της εκκλησίας σίγησε. Ελάχιστοι κληρικοί και αρχιερείς μεταδίδουν το λόγο του Ευαγγελίου και το μήνυμα της Αναστάσεως.

Χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ξανά ο άμβωνας. Να μεταδώσει το Ευαγγέλιο στον κόσμο.

Όμως, δεν φτάνει αυτό.

Χρειάζεται ο άμβωνας να βγει έξω. Να βγει έξω από τα όρια της Εκκλησίας.

Είδαμε σήμερα ο Χριστός να κηρύττει πάνω σε πλοίο.

Φροντίζουμε για την ιεραποστολή της Αφρικής και του κόσμου. Για την ιεραποστολή της Ελλάδας, ποιος θα νοιαστεί;

Ξεχάσαμε τον τόπο μας.

Οι αλιείς των ψυχών, κληρικοί και αρχιερείς, θα πρέπει να απλώσουν τα δίκτυα μέσα στην κοινωνία. Μία κοινωνία που επικρατεί το σκοτάδι και ο φόβος για το αύριο, το μήνυμα του Χριστού είναι η φωτεινή αχτίδα για τους ανθρώπους.

Ας δούμε και ένα άλλο σημείο του σημερινού Ευαγγελίου.

«ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε», ήταν η παράκληση του Πέτρου προς τον Χριστό.

Τι δηλώνει αυτή η πρόταση;

Την αυτογνωσία που είχε ο Πέτρος για τον εαυτό του. Δεν πήρε πάνω του το θάυμα που έκανε ο Χριστός με την αλιεία.

Προϋποθέτει το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή.

«Μετανοείτε».

Το θεμέλιο για τη χριστιανική ζωή.

Μετάνοια; Τι είναι;

Να αλλάξω τρόπο ζωής. Να διώξω όλα εκείνα που εμποδίζουν την επαφή με το Θεό.

Για να έρθει η αγάπη, που όλοι λένε, για τους άλλους χρειάζεται το θεμέλιο της μετάνοιας.

Χωρίς μετάνοια, δεν αγαπάμε κανέναν.

Εν κατακλείδι, ας μην μείνουμε στο θαύμα. Ας μην επιζητάμε τα θαύματα στη ζωή μας. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η Θεία Κοινωνία. Από ψωμί και κρασί, με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, μετουσιώνονται σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Τι παραπάνω θαύμα να ζητήσουμε; Ας ζητήσουμε την μετάνοια στη ζωή μας, σαν και αυτή του Πέτρου.

<https://bit.ly/3r5Lb1S>