

26 Σεπτεμβρίου 2022

## Για το ληστή Κυριακό για τον οποίο απολογούνταν προστατευτικά τα νήπια!

/ [Σοφίας Πατερικής Απαύγασμα](#)





(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μας διηγήθηκε ο φιλόχριστος για κάποιο ληστή στο όνομα Κυριακό ότι λήστευε κοντά στα μέρη της Εμμαούς, που είναι η Νικόπολις. Και τόσο στυγνός κι απάνθρωπος υπήρξε, που τον ονόμασαν λύκο.

Είχε μαζί του κι άλλους και λήστευαν όχι μόνο χριστιανούς, αλλά και Ιουδαίους και Σαμαρείτες.

Κάποτε λοιπόν ξεκίνησαν μερικοί από ένα χωριό στα μέρη της Νικοπόλεως τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να βαπτίσουν τα παιδιά τους στην άγια πόλη.

Όταν λοιπόν τα βάπτισαν και επέστρεφαν στο χωριό τους, για να τελέσουν την αναστάσιμη ακολουθία, τους συνάντησαν οι ληστές, χωρίς να είναι παρών ο

αρχιληστής.

Και οι μεν άνδρες έτρεξαν και ξέφυγαν έπιασαν όμως τις γυναίκες, έριξαν κάτω τα νεοφώτιστα και τις βίασαν οι Εβραίοι κι οι Σαμαρείτες.

Καθώς λοιπόν έφευγαν οι άνδρες, τους συνάντησε ο αρχιληστής και τους ρώτησε: «Γιατί τρέχετε»;

Αυτοί τότε του είπαν τι τους συνέβη.

Τους πήρε λοιπόν και πήγε στους συντρόφους του και βρήκε τα παιδιά ριγμένα στο χώμα. Αφού έμαθε ποιος το έκανε, αποκεφάλισε όσους έκαναν το ανοσιούργημα, διάταξε τους άνδρες να πάρουν τα παιδιά, επειδή δεν επιτρεπόταν να τα αγγίξουν οι γυναίκες, γιατί ήσαν μολυσμένες, και τους μετέφερε σώους μέχρι το χωριό τους.

Λίγο καιρό αργότερα έπιασαν το ληστή κι έκανε στη φυλακή δέκα χρόνια, χωρίς κανείς από τους άρχοντες να τον σκοτώσει.

Αργότερα μάλιστα κι απολύθηκε.

Έλεγε λοιπόν παντοτινά:

«Για τα παιδιά εκείνα ξέφυγα τον πικρό θάνατο. Τα έβλεπα λοιπόν στον ύπνο να μου λένε: «Μη φοβάσαι, εμείς απολογούμαστε για σένα».

Τον πλησιάσαμε μάλιστα εγώ κι ο αββάς Ιωάννης, ο πρεσβύτερος του κοινοβίου των Ευνούχων, και μας διηγήθηκε τα ίδια και δοξάσαμε το Θεό.

*Απόσπασμα από το βιβλίο, Ιωάννου Μόσχου, «Λειμωνάριον», της σειράς Άνθη της ερήμου 17, έκδοσης Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους 1983. Εισαγωγικά, μετάφραση, σχόλια Μοναχός Θεολόγος.*

**<https://bit.ly/3BNrVLo>**