

Στοιχεία της προσωπικότητας του Κύρου Β΄ κατά τον Ξενοφώντα

Πολιτισμός / Ιστορία

Μιχάλης Κουτσός, Φιλολόγος - Συγγραφέας



Καιρός όμως να επισημάνουμε και μερικά καλά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Ήταν «φιλόλογος», διότι και πολλά ήξερε και πολλά ήθελε να μαθαίνει και μάλιστα πολύ γρήγορα, παρά το νεαρόν της ηλικίας του, γιατί ήταν έξυπνος. Κι έτσι οι συνομιλητές του προτιμούσαν να μιλάει παρά να σωπαίνει. Και όσο μεγάλωνε τόσο λιγότευε τα λόγια του, κατέβαζε την φωνή του, κοκκίνιζε μπροστά στους μεγαλύτερους του και γενικά ήταν χαριτωμένος. Στους αγώνες δεν έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του αλλά αυτά που δεν ήξερε ήθελε να τα μαθαίνει. Στις ήττες του τα έβαζε με τον εαυτό του και προσπαθούσε να γίνεται πάντα καλύτερος και στο κυνήγι και σε όλα.



Στο κυνήγι

Ο Κύρος έκανε πρόταση στον παπού του Αστυάγη να τον στείλει στο κυνήγι και να του φέρει όσα θηρία συναντήσει. Τελικά του επιτρέπει να πάει στο κυνήγι, αφού διέταξε να τον συνοδεύσουν φύλακες, που του νουθετούσαν ποια θηρία ήταν επικίνδυνα και πια ακίνδυνα. Ο Κύρος έδωσε όπλα στους συνομηλίκους του και τους είπε ότι τώρα πρέπει να ξεχάσουν το κυνήγι σε έναν περιορισμένο χώρο και να μάθουν να κυνηγούν και άγρια θηρία σε ανοιχτό χώρο. Και ο Κύρος κυνηγούσε με πολλή χαρά και ενθουσιασμό κι έτσι ο παπούς του καθιέρωσε να πηγαίνουν για κυνήγι όλοι μαζί, όπου ο Κύρος έδειξε γενναιότητα, παληκαριά και εξυπνάδα.

Επιστροφή στον πατέρα του τον Καμβύση Α΄

Ο πατέρας του, ο Καμβύσης Α΄, άκουσε τα κατορθώματα του Κύρου στον παπού του και του μήνυσε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, γιατί τον χρειάζονταν. Ο Κύρος συμφώνησε να φύγει και ο παπούς τον ξεπροβόδησε με πολλά δώρα και με πολλά δάκρυα από όλους, γιατί έγινε πολύ αγαπητός, ο Κύρος όμως τα μοίρασε στους συνομηλίκους του, έβγαλε και την Μηδική ενδυμασία του και την χάρισε σε εκείνον που αγαπούσε περισσότερο.

Στην Περσία τον κορόιδευαν ότι, όταν ήταν στους Μήδους, ζούσε μαλθακή ζωή,

όμως στην εκπαίδευση των παιδων πήγαινε πολύ καλά και ετοιμάζονταν να ενταχθεί στην τάξη των εφήβων σεβόμενος τους γέροντες και υπακούοντας πιστά στους νόμους.

Ο Κυαξάρης, που έγινε βασιλιάς των Μήδων μετά τον Αστυάγη, καλεί Πέρσες στρατιώτες και τον ίδιο τον Κύρο, να έρθουν κοντά του και θα τους τιμήσει δεόντως. Ο Κύρος αποδέχθηκε την πρόταση και πήγε με πολλούς στρατιώτες, σφενδονήτες, πελταστές και τοξότες, αφού προηγουμένως έκανε θυσίες και μίλησε με θερμά λόγια στους συστρατιώτες του.

Η ομιλία του Κύρου Β΄ στους στρατιώτες του

Στην ομιλία του τους μίλησε για ανδρεία και αρετή, για εγκράτεια τονίζοντας τα μεγάλα οφέλη από τις νικηφόρες μάχες. Και σαν αληθινός στρατιωτικός ηγέτης τους μίλησε για στρατιωτική διαγωγή, για να δείξουν καρτερία στους πόνους αλλά και για φιλική συμπεριφορά μεταξύ τους. Τους τόνισε ακόμη ότι πριν από τις εκστρατείες δεν πρέπει να ξεχνούν να θυσιάζουν στους θεούς και να ζητούν την βοήθειά τους, πράγμα που και ο ίδιος έκανε στην προκειμένη περίπτωση.

Συμβουλές του πατέρα του Καμβύση Α΄ προς τον Κύρο Β΄

Όταν επέστρεψε στον πατέρα του, ο πατέρας του για να τον προετοιμάσει καλύτερα για τα βασιλικά του καθήκοντα, του έδωσε μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές για τους θεούς, για τον σωστό άρχοντα, την υπακοή στους νόμους και για τις πολεμικές τέχνες.

[Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ](#)

[**https://bit.ly/3yh1eOq**](https://bit.ly/3yh1eOq)