

Αλεξανδρινό Συναξάρι: Άγιος Μελέτιος ο Πηγάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας

[Ορθοδοξία](#) / [Αγιολογία](#)

[Αρχιμανδρίτης Στέφανος Σουλιμιώτης, Μέγας Εκκλησιάρχης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας](#)



Σήμερα 13 Οκτωβρίου, επιτελούμε την μνήμη του Αγίου Μελετίου του Πηγά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε στον Χάνδακα (Ηράκλειο) της Κρήτης το 1549.

Την πρώτη μόρφωση πήρε αρχικά από τον σπαυδαίο Ιερομόναχο Μελέτιο Βλαστό, και στη συνέχεια πήγε στην Πάδοβα της Ιταλίας όπου σπούδασε θεολογία, φιλολογία, νομική και ιατρική.

Μετά τις σπουδές του επανήλθε στην αγαπημένη του Κρήτη, Εγινε μοναχός στην Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου.

Για περισσότερη άσκηση αλλά και μελέτη στην περίφημη βιβλιοθήκη της πήγε στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Θεοβάνδιστου Όρους Σινά, Αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα αναδείχθηκε παράδειγμα άσκησης και αρετής.



Το 1579 ως ταπεινός προσκυνητής του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου στα Ιεροσόλυμα συναντά τον συντοπίτη του , Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σιλβέστρος (1566 - 1590) ,ο οποίος τον χειροτόνησε Διάκονο και Πρεσβύτερο και τον απέστειλε στην Αλεξάνδρεια ως Πρωτοσύγκελλο του .

Μετά το θάνατο του Πατριάρχου Σιλβέστρου, όλοι ζήτησαν ως νέο πατριάρχη Αλεξανδρείας τον Μελέτιο.

Η εκλογή του έγινε το 1590.

Ως πατριάρχης υπερασπίστηκε τα ορθόδοξα δόγματα, κήρυξε το Ευαγγέλιο και αναδείχθηκε άξιος μιμητής των προκατόχων του, ως όσιος και άκακος ποιμένας.

Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την προσέγγιση των Κοπτών της Αιγύπτου τους οποίους ονόμαζε » ημιορθοδόξους » Σκοπός του ήταν η ενότητα της Εκκλησίας. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Θεολόγους της εποχής του με Ορθοδοξότατο φρόνημα . Πολλές φορές με τα έργα του υπερασπίστηκε την Ορθόδοξο αλήθεια . Ήταν δε μαχητικός εναντίον της Λατινικής προπαγάνδας .

Μετά την κοίμηση του Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίου του Β! τον προσκάλεσαν να αναλάβει τον Οικουμενικό Θρόνο ο οποίος κατά τη περίοδο εκείνη αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα. Το αρνήθηκε ευγενώς αλλά ανέλαβε για ένα χρόνο να είναι » Επιτηρητής » του Θρόνου (Μάρτιος 1597 έως Μάρτιο 1598) .

Κοιμήθηκε οσιακά στις 13 Σεπτεμβρίου * 1601, σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο Άγιος Μελέτιος μας άφησε πλούσιο συγγραφικό θεολογικό έργο κυρίως δογματικού και απολογητικού περιεχομένου .

Με Σεπτή Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη ,επί Πατριάρχου Αλεξανδρείας Πέτρου του Ζ! (1997- 2004+) και επίσημα το όνομά Του αναγράφηκε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας την 17η Σεπτεμβρίου του έτους 2002 .

Την Πράξη αυτή υπογράφει και ο νυν Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης μας κ.κ. Θεόδωρος ο Β ! ως Μητροπολίτης τότε Καμερούν. Αδελφός και αυτός της Ιεράς Μονής Αγκαράθου όπου είχε γίνει, όπως προαναφέραμε ο Άγιος Μελέτιος μοναχός .

Ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Ευγένιος το 1580 τον επονόμασε » Τέττιγα της Εκκλησίας» Δηλ τζίτζικα , ακούραστο τραγουδιστή . Ακούραστο τραγουδιστή της αλήθειας του Ευαγγελικού Λόγου !!!

Επικαλούμεθα τις πρεσβείες του προς τον Υπεράγαθο Κύριο μας . Αμήν .

* Λόγω της Παραμονής της μεγάλης εορτής ,της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 13η Σεπτεμβρίου η μνήμη του με την Πατριαρχική Πράξη της Αγιοκαταταξής Του ,μεταφέρεται την 13η Οκτωβρίου. (Το αυτό γίνεται και με την μνήμη του Ιερού Χρυσοστόμου . Κοιμήθηκε την 14η Σεπτεμβρίου και τον εορτάζουμε την 13η Νοεμβρίου)

<https://bit.ly/3CvGCdf>