

1 Νοεμβρίου 2022

Άγιος Ιάκωβος: «Και ενώ πήγε να προσκυνήσει την εικόνα του Οσίου Δαυίδ, γυρνάω, άφαντος»!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Διήγηση οσίου Ιακώβου (Τσαλίκη): Μία φορά πάλι ο Όσιος Δαυίδ παρουσιάστηκε με την μορφή του πατρός Νικοδήμου [του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος Ευβοίας].

Ένα βράδυ, παιδιά μου, έφυγα από το Μοναστήρι κατά τις 9 η ώρα για το ασκητήριο, χωρίς φως και χωρίς φακό, κρατώντας ένα μπαστουνάκι. Δρόμος δεν υπήρχε, ένα μονοπάτι μόνο, στενό μέσα στο δάσος.

Μόλις έφθασα στην Καστανιά, που λέμε εμείς εδώ, λέγω:

- Άγιε μου Δαυίδ, δεν βλέπω τώρα, φέξε μου το δρόμο, δείξε μου ένα φως, να ξεχωρίσω το μονοπάτι και να πάω, με συγχωρείτε, στο ασκητήριο, που ήταν τόση μεγάλη απόσταση από το Μοναστήρι.

Ξαφνικά, βλέπω, με συγχωρείτε, πάνω από το κεφάλι μου ένα αστέρι φωτεινό και το μονοπάτι έγινε φωτεινό.

Μπροστά λάμπει το αστέρι πάνω ψηλά από το κεφάλι μου και λέγω:

- Άγιέ μου Δαυίδ, έλα προστάτη μου, έλα βοηθέ μου, έλα οδηγέ μου, και το μονοπάτι φωτιζόταν μέχρι που έφθασα στο ασκητήριο. Μόλις μπήκα στο ασκητήριο το αστέρι αυτό, που ήταν τότε πάνω από το ασκητήριο, έσβησε.

Τώρα, λέγω, παππούλη μου, Άγιε μου Δαυίδ ήρθα στο σπίτι σου, δεν φοβάμαι να μη χάσω το δρόμο.

Άναψα τα κεράκια, τα καντηλάκια, θυμίασα και έκανα την προσευχή μου. Κατά το μεσονύκτιο, στις 2 η ώρα, μπαίνει μέσα ένας μοναχός σαν τον πατέρα Νικόδημο, τον Γέροντά μου, και μου λέγει:

- Εδώ είσαι, πάτερ Ιάκωβε;

- Εδώ είμαι, πάτερ μου, του λέγω, ενώ ήμουν γονατιστός.

Σηκώθηκα, έκανε μία λακκούβα εκεί στο σημείο εκείνο μέσα στο ασκητήριο, με συγχωρείτε, και είχα ακουμπήσει τη μέση μου για να ξεκουραστώ λιγάκι και διάβαζα μέχρι να φθάσει η ώρα 3.

Ο παππούλης μου είπε:

- Κάτσε, παιδί μου, και αναπαύσου, ξεκουράσου λιγάκι. Κάτσε- κάτσε, μην ταραζέσαι.

- Τι λέετε, πάτερ μου, ήρθε ο προϊστάμενός μου, ήρθε ο Γέροντάς μου και εγώ, με συγχωρείτε, να καθίσω;
- Κάτσε, κάτσε, παιδί μου, και αναπαύσου.

Και ενώ πήγε να προσκυνήσει την εικόνα του Όσιου Δαυίδ, γυρνάω, άφαντος, κανείς δεν υπήρχε μέσα στο ασκητήριο.

Η μνήμη του γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου.

Απόσπασμα από το βιβλίο, ο «Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), Ένας σύγχρονος άγιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος», έκδοση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, Λίμνη Ευβοίας 2018.

<https://bit.ly/3sKJh7F>