

10 Ιανουαρίου 2023

Γέροντας Αμβρόσιος: Ο Θεός μας δίνει τα προβλήματα για να δυναμώσει η πίστη μας και να έρθουμε κοντά Του!

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις





Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (1912-2006).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

* Όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου και λέτε «Άγιέ μου, βοήθα με», ο Άγιος την ίδια στιγμή που το ζητάτε είναι δίπλα σας. Δεν σας αφήνει να το καταλάβετε, γιατί θα ερχόσασταν σε έπαρση και μπορεί να του ζητάγατε και χαζά πράγματα. Σας προσφέρει τη βοήθεια όχι άμεσα, αλλά απαλά, σιγά, όπως ο Θεός πλησιάζει τον άνθρωπο, ώστε να μην ανέβει ο εγωισμός σας. Θα δείτε μέρα με τη μέρα ότι αυτό που ζητήσατε λύνεται και έρχεται, αν είναι για το όφελος της ψυχής σας...

* Όταν ζητάτε κάτι από τον Κύριο στην προσευχή σας, να βάζετε στο τέλος: «εάν είναι προς όφελος της ψυχής μου». Γιατί αυτό δείχνει ταπείνωση και παραχώρηση στο Θείο Θέλημα.

- * Τον Κύριο να ζητάς, όχι τους ανθρώπους. Εδώ είμαστε πάροικοι. Αλλού είναι η πατρίδα.
- * Ό,τι ζητήσεις από τον Κύριο με την καρδιά σου, θα σου το δώσει. Και να Τον δοξάζεις πάντοτε.
- * Ο Θεός μας δίνει τα προβλήματα για να δυναμώσει η πίστη μας και να έρθουμε κοντά Του. Προσευχές θέλει ο Θεός, δεν θέλει τίποτε άλλο.
- * Να ξέρεις: πρώτα η προσευχή και μετά οι δουλειές.
- * Να κάνεις προσευχή κάθε μέρα και να λες, πέραν των άλλων: «Φύλαξέ με, Θεέ μου, από την κακία των ανθρώπων».
- * Θα βλέπεις με την ψυχή σου τον Κύριο, θα γονατίζεις μπροστά Του και θα λες: «Κύριε, βοήθησέ με και σώσε με».
- * Να προσεύχεσαι νοερά συνεχώς. Μην ξεχνάς να προσεύχεσαι και για όλον τον κόσμο. Γι' αυτή τη μικρή προσευχή θα ανταμειφθείς πολύ στον Ουρανό. Να προσεύχεσαι το ίδιο και στην Παναγία μας.
- * Την προσευχούλα σου και θα υπομένεις. Και τότε θα σε πάρει είναι δικός Του λογαριασμός, δεν είναι δικός σου.

Από το βιβλίο της Ι. Μ. Δαδίου Παναγία η Γαυριώτισσα, «Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης, Ο πνευματικός της Μονής Δαδίου, Ο επιστήθιος φίλος του αγίου Πορφυρίου», των εκδόσεων Άθως. Κείμενα Μιχάλης Λεβέντης.

<https://bit.ly/3Gwy29g>