

20 Ιανουαρίου 2023

# Πώς γράφτηκε ο βίος του οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





*Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας.*

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Γράφει ο Μοναχός Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης, μαθητής του οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου ο οποίος έγραψε τον βίο του. Ο Επίσκοπος Ιωάννης ο Ησυχαστής ανέθεσε σε μένα να γράψω τον βίο του αγίου Ευθυμίου, αλλά επειδή ήξερα την αναξιότητα μου και ότι γνώριζα λίγα γράμματα, δεν τολμούσα να επιχειρήσω πράγματα πάνω από την δύναμή μου.

Για τον λόγο αυτό τεμπέλιαζα δύο χρόνια μετά την ανάθεση αυτή και μια ήθελα να γράψω την ψυχωφελή αυτή διήγηση και μια αμελούσα για τους λόγους που ανέφερα.

Για τον λόγο αυτό προσευχόμουν στον Θεό να με φωτίσει.

Κάποια μέρα, λοιπόν, ενώ καθόμουν περίλυπος και είχα στα χέρια μου το χαρτί και δεν ήξερα πώς να αρχίσω την διήγηση αποκοιμήθηκα. Ήταν η ώρα 8.00 το πρωί και τότε βλέπω σε όραμά τον Θεϊόν Σάββα και τον Μέγα Ευθύμιο.

Και λέγει ο όσιος Σάββας στον Μέγα Ευθύμιο: «Ίδού ο Κύριλλός σου, έχει το χαρτί στο χέρι και ακόμη ούτε αρχή δεν έκανε».

Και του λέει ο άγιος Ευθύμιος: «Και πώς μπορεί να κάνει ένα τέτοιο έργο χωρίς να

του έλθει από τον ουρανό η χάρις και η δύναμις»;

Και ο θεός Σάββας του απάντησε λέγοντάς του: «Δώσε του εσύ την χάριν, πάτερ άγιε»!

Τότε βλέπω τον άγιον Ευθύμιο να βάζει το χέρι του μέσα στα ρούχα του και βγάζει ένα ασημένιο αλάβαστρο, δηλαδή ένα αγγείο πανέμορφο από το οποίο έβγαλε με τη σμίλη λίγο ποτό και μου το έβαλε τρεις φορές στο στόμα.

Το υγρό αυτό ως προς το είδος του έμοιαζε με λάδι, αλλά ως προς την γεύση, ω των θείων χαρίτων! ήταν τόσο γλυκύτατο που αν το παρομοιάσω με το μέλι και την ζάχαρη, θα το μείωνα αληθινά.

Τότε από την άρρητον εκείνην ηδονή ξύπνησα και ήταν ακόμη στο στόμα μου τα απερίγραπτα αποτελέσματα της γλυκύτητας αυτής. Έτσι, λοιπόν, πλημμυρισμένο το στόμα μου από την θεία και θεσπέσια εκείνη γλυκύτητα, άρχισα να γράφω την ψυχωφελή αυτή διήγηση του αγίου Ευθυμίου.

Και αφού την τελείωσα άρχισα να γράφω κι αυτήν του αγίου Σάββα.

Με τις πρεσβείες αυτών μακάρι να αξιωθούμε και εμείς να τους μιμηθούμε το κατά δύναμη, όπως και να γίνουμε κοινωνοί τη δόξας εκείνων εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

*Διασκευή από τον «Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας», μήνας Ιανουάριος, τόμος α΄.*

**<https://bit.ly/3J1tGtV>**