

14 Ιουνίου 2012

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 24ο)

Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου / Θεοτόκος



150. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου

18-1- 2008

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ



«Πριν ένα χρόνο σχεδόν, σάς έγραψα, ζητώντας την βοήθειά σας και τις προσευχές σας στον Θεό, στην Αγία Τριάδα και στην Μητέρα του Θεού, για να συγχωρέσουν τις αμαρτίες μου και να μου δώσουν ένα παιδί. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου.

Είχατε την μεγάλη καλοσύνη να μου γράψετε ένα γράμμα και να μου στείλετε μία κορδέλα ευλογημένη από την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Πριν ακόμα πάρω το γράμμα σας, το είδα στο όνειρό μου και από την στιγμή που άρχισα να φορώ την κορδέλα και να προσεύχομαι στην Παναγία, είχα την πλέον ειρηνική αλλά και ισχυρή βεβαιότητα στην καρδιά μου ότι οι προσευχές σας για μένα θα εισακουστούν και η επιθυμία μου θα εκπληρωθεί.

Πράγματι, τον Μάρτιο του 2007 μάθαμε ότι ήμουν έγκυος. Και μονολότι κατά τις προγεννητικές επισκέψεις στον γιατρό προειδοποιηθήκαμε για πιθανές επιπλοκές που σχετίζονταν με την ηλικία μας (πλησιάζαμε και οι δύο τα σαράντα) με συμβούλευσαν να κάνουμε επιπλέον, επίπονες ενδεχομένως εξετάσεις. Αυτές όμως δεν χρειάζονταν πλέον, γιατί ξανά η καρδιά μου ήταν ειρηνική με την αγάπη και το έλεος που ένιωθα από τον Θεό.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2007 ο γιός μας, Θεόδωρος Δανιήλ, γεννήθηκε στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης. Ήταν ωραίος και υγιής, και γέμισε τις καρδιές μας με τόση πολλή αγάπη και συμπάθεια! Σήμερα ο γιός μας έλαβε τα μυστήρια του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Η καρδιά μου χαίρεται,

τα μάτια μου είναι γεμάτα με δάκρυα ευτυχίας. Θέλω να πέσω στα γόνατα και να ευχαριστήσω τον Θεό και την Παναγία, επειδή μάς έδωσαν αυτό το ωραίο μωρό και μάς ευλόγησαν με το έλεός τους. Η χαρά μου όμως θα είναι πλήρης, όταν, όπως ελπίζω και προσεύχομαι, ο σύζυγός μου γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός και γνωρίσει το έλεος και την δόξα του Θεού».

Με σεβασμό

Η αδελφή σας εν Χριστώ

Ιλμάννα Φούλκερ, MD

151. Σήμερα έχω τέσσερα χαριτωμένα παιδιά

24-1-2008

Αγία Παρασκευή Αττικής

«Μετά από τέσσερις αποβολές, και αφού ξοδέψαμε μία ολόκληρη περιουσία στους γιατρούς χωρίς αποτέλεσμα η γυναίκα μου Ελισάβετ και εγώ βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση. Τότε ο κουμπάρος που μάς πάντρεψε με προέτρεψε να ανέβω στο Άγιον Όρος. Στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος μου έδωσε κορδέλα από την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας για να την φορέσει η γυναίκα μου και μου είπε ότι σίγουρα θα κάνουμε παιδιά. Έτσι και έγινε.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα η γυναίκα μου, αφού φόρεσε την κορδέλα, έμεινε έγκυος στο πρώτο μας παιδί, την Μαρία, η οποία γεννήθηκε στις 2-4-1998. Από τότε με την ευχή του Γέροντα, την ευλογία και την Χάρη της Παναγίας μας αποκτήσαμε άλλα τρία παιδιά, τον Λεωνίδα (16-4-1999), την Άννα (20-4-2000) και την Δέσποινα (22-3-2004).

Δοξασμένο το όνομα της Παναγίας».

Την ευχή σας

Σταύρος Πηρούνης

152. Σε επτά ημέρες μάθαμε ότι ήταν έγκυος

30-1-2008

Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

«Ονομάζομαι Μιχάλης Ιωάννου και η σύζυγός μου Νικολέτα Κορδελίδου. Μένουμε στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Το 2002 αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, τον Δημήτριο, μετά από αρκετές προσευχές και παρακλήσεις, γιατί αντιμετωπίζαμε κάποιο οργανικό πρόβλημα. Παρόλο που προσπαθούσαμε να κάνουμε και δεύτερο δεν μπορούσαμε, αν και οργανικό πρόβλημα δεν υπήρχε πλέον.

Πολλοί φίλοι και γνωστοί μάς παρότρυναν ακόμη και να πάμε κάποιο ταξίδι για να ηρεμήσουμε, με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθούσε στην τεκνοποίηση, αλλά τίποτα δεν γινόταν.

Τον Φεβρουάριο του 2006 ο φίλος μου Ευάγγελος Πηγαδάς από την Θέρμη με προσκάλεσε να κάνουμε μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Στην Μονή σας το απόγευμα προσκυνήσαμε τα άγια λείψανα και την Τιμία Ζώνη της Παναγίας. Κάποιος από τους πατέρες μου έδωσε μία ευλογημένη κορδέλα και μου είπε: “Μην ανησυχείς. Εάν το ζητάς με πίστη θα γίνει, θα κάνει το θέλημά σου η Παναγία”».

Όταν επέστρεψα, έδωσα στην σύζυγό μου το λαδάκι από τις θαυματουργές εικόνες και την κορδέλα. Σε επτά ημέρες μάθαμε ότι ήταν έγκυος. Από τότε και καθόλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έβγαλε από πάνω της την ευλογημένη κορδέλα.

Ο φίλος μου έδωσε και σε μία άλλη γνωστή του, η οποία δεν έκανε παιδιά, ένα πολύ μικρό κομματάκι από την κορδέλα και έμεινε έγκυος».

Με σεβασμό

Μιχάλης Ιωάννου

153. Κορδέλα της Αγίας Ζώνης πού δεν καιγόταν

Ευλαβής προσκυνητής μάς έστειλε ένα γράμμα, στο οποίο μεταξύ των άλλων έγραφε και το παρακάτω περιστατικό.

«Έδωσα σε κάποιον γνωστό μου που έπασχε από καρκίνο στομάχου ένα κομμάτι κορδέλας της Αγίας Ζώνης, και αφού έγινε καλά, προσπάθησε να το κάψει μαζί με οινόπνευμα, αλλά δεν κήκε. Η προσπάθεια για το κάψιμο επαναλήφθηκε τρεις φορές χωρίς επιτυχία».

Στο γράμμα του εσώκλεισε και την ίδια την κορδέλα.

πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Θαύματα Αγίας Ζώνης, Έκδοση Β' επαυξημένη, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2008.

<http://bit.ly/130khJB>