

16 Απριλίου 2023

# «...νυν δε τα κρύφιά Σου θεανδρικώς διετράνωσας και τοις εν Άδη Δέσποτα...»: Πασχάλιες Ευχές από την Πεμπτουσία

/ [Editorial](#)



«...νυν δε τα κρύφιά Σου θεανδρικώς διετράνωσας και τοις εν Άδη  
Δέσποτα...»

Τροπάριο Γ΄ωδής όρθρου του Μ. Σαββάτου



*Η άκρα Ταπείνωσης, Ι.Μ. Ρεντίνης Αγράφων*

Μπορεί ένας Θεός να μείνει κρυφός;

Μπορεί η ανθρώπινη φύση να κρύψει την Άκτιστη και Υπέρλαμπρη Θεότητα;

Για την ανθρώπινη διάνοια αυτό είναι ασύλληπτο και φαντάζει αδύνατο. Και όμως, είναι δυνατό όταν πρόκειται για τον Θεό της Αγάπης, για την Αυτο-Αγάπη και την Αυτο-Αλήθεια. Ένας τέτοιος Θεός κρύβει την θεότητά του από την πρώτη στιγμή της φανερώσεώς του στην Γη προκειμένου να σταθεί δίπλα και όχι απέναντι στο πλάσμα του ούτε πάνω από αυτό.

Ο Άκτιστος λαμβάνει την κτιστή φύση και κρύβει την θεότητά του σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία του κτίσματος. Θέλει να φέρει κοντά του τον άνθρωπο ελεύθερα, ως φίλο και ως αδελφό, όχι ως ένα όν εξαναγκασμένο και φοβισμένο από το μεγαλείο της θεότητας.

Κρύβει την θεότητά Του πολλές φορές ακόμη και όταν θαυματουργεί. Ακόμη και

την τελευταία τραγική στιγμή της προδοσίας και της συλλήψεως.

Ο τρόπος Του είναι να σώσει τον άνθρωπο και τον κόσμο ελκύνοντας. Αυτό το κατορθώνει υψούμενος στον Σταυρό, στην άκρα Ταπείνωση όπου αμφιβάλλουν για την θεανδρική του παρουσία ακόμη και οι δικοί του άνθρωποι που φοβισμένοι διασκορπίζονται.

Αυτό το μεγάλο κρύψιμο είχε και το μεγαλύτερο κέρδος για τον άνθρωπο. Ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου μας λέει ότι αυτό ήταν το αγκίστρι που ξεγέλασε τον διάβολο και τον Άδη<sup>1</sup>. Θεώρησαν ότι είχαν να κάνουν με έναν αδύναμο άνθρωπο και δεν κατάλαβαν ότι κάτω από το βασανισμένο από τους κολαφισμούς, τα ραπίσματα, τους εμπυσμούς, τα μαστιγώματα και τον Σταυρό, σαρκίο κρυβόταν η θεότητα του μονογενούς Υιού του Ανάρχου Πατρός.

Γι' αυτό και ο Άδης επικράνη!

Γι' αυτό και εμείς που δεν το καταλάβαμε τότε αλλά και τώρα, λάβαμε το δικαίωμα να προστρέχουμε σε Αυτόν μέχρι και την ενδεκάτη ώρα! Να γνωρίζουμε ότι μας περιμένει έως και την τελευταία στιγμή τους νηστεύσαντες και τους μη νηστεύσαντες στην χαρά Του!

Αυτές τις στιγμές που η Εκκλησία μας μας φέρνει μπρος στο Γεγονός της Αναστάσεως που άλλαξε την πορεία όλου του κόσμου στον νυν και στον μέλλοντα Αιώνα, το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός», η Πemptουσία και το πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία μαζί με τους συνεργάτες τους εύχονται σε όλους τους φίλους και αναγνώστες, σε κάθε ορθόδοξο χριστιανό, αλλά και σε κάθε άνθρωπο επί γης Καλή Ανάσταση μέσα στο Φως του εσαεί ανατείλαντος Ηλίου της Δικαιοσύνης.

1 Αμφιλόχιος Ικονίου, «Κατά αιρετικών, εις το «Πάτερ ει δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο», ΒΕΠΕΣ, τόμ. 71, σ. 104-105.

**PERMANENTLY\_REMOVED**