

8 Μαΐου 2023

## **Είναι μεγάλος Άγιος ο Άγιος Ιωάννης. Κι έχει δυνατή πρεσβεία κοντά στον Χριστό και στην Παναγία...**

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)

†[Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης](#)





*Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης (1945-2021).*

### **Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος**

Αύριο [σήμερα], 8 Μαΐου, γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο επιστήθιος και αγαπημένος φίλος του Χριστού. Απόστολος και Ευαγγελιστής.

Μεγάλη προσωπικότης της ορθοδόξου, μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας μας. Από τις κορυφές τις πανύψηλες και τις υπέροχες.

Κοιμήθηκε στην Έφεσο σε μεγάλη ηλικία, και, κατά την παράδοση, ύστερα από τρεις ημέρες, μετέστη και με το σώμα του στους ουραμούς. Κοντά στον αθάνατο Χριστό μας, που τόσον αγάπησε.

Και κάθε χρόνο στη συνέχεια, στις 8 Μαΐου από τον τάφο του, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έβγαινε και ανέβλυζε μία σκόνη, που ήτανε ολόασπρη και την έλεγαν μάννα.

Από το εβραϊκό εκείνο μάννα, που έπαιρναν οι Εβραίοι στην έρημο. Και μάννα σημαίνει «τι είναι τούτο;» Ουράνιο πράγμα, ουράνιο δώρο.

Και καθώς έπαιρναν οι Χριστιανοί, και όχι μόνο, αυτό το μάννα, εθεραπεύοντο από διάφορα πάθη και από πολλές ασθένειες. Και έβρισκαν την υγεία της ψυχής και του σώματος και δοξολογούσαν τον φιλόανθρωπο Χριστό και τιμούσαν τον μεγάλο Θεολόγο Του.

Οι μουσουλμάνοι ονομάζουν, ακόμη και σήμερα, την Έφεσο «Αγιασουλούκ,» δηλαδή, «Άγιο Θεολόγο».

Είναι μεγάλος Άγιος ο Άγιος Ιωάννης. Κι έχει δυνατή πρεσβεία κοντά στον Χριστό και στην Παναγία, τους Οποίους τόσο αγάπησε και τόσο υπηρέτησε.

Ήταν κοντά στον Σταυρό του Χριστού, με την κυρά την Παναγία. Δεν έφυγε καθόλου. Κι ο Ιησούς, λίγο πριν παραδώσει το Πνεύμα Του, παρέδωκε την Μητέρα Του στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και τον ονόμασε υιό Της. Κι Εκείνην την ονόμασε μητέρα του.

Και παρέλαβε ο Ιωάννης «εις τα ίδια», στο σπίτι του, την Κυρία Θεοτόκο. Και τη διακονούσε με περισσή αγάπη και σεβασμό μέγιστο, μέχρις ότου Εκείνη εκοιμήθη και μετέστη προς την Ζωήν, στον αγαπημένο Κύριο και Θεό της.

Κι ο Ιωάννης, στη συνέχεια, μετέβη στην Έφεσο κι εκεί εκήρυξε το Ευαγγέλιο, κατέστρεψε τα είδωλα και έφερε αναρίθμητες ψυχές, χιλιάδες πολλές, αμέτρητες, κοντά στον Χριστό και μέσα στην Αγία Εκκλησία.

Και όταν γήρασε και δεν μπορούσε πια να πει τίποτ' άλλο, τον έφερναν, τον μετέφεραν σε φορεία, κι έλεγε τρεις λέξεις: «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους».

Το 'λεγε τόσο πολύ, που μερικοί κουράστηκαν και βαρέθηκαν.

Και του λένε: «Γέροντα, φτάνει αυτό»; «Εάν, όντως, αγαπάτε ο ένας τον άλλον, με την αγάπη του Κυρίου, φτάνει».

Γιατί συμβαίνει αυτό που έλεγε ο άλλος χαριτωμένος Άγιος της Εκκλησίας, ο ιερός Αυγουστίνος, «Αγάπα με, και κάνε μου ο,τι θέλεις». Μεγαλεία αυτά!

Έχομε, λοιπόν, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο με το θαύμα αυτό της αγίας κόνεως,

του μάννα, δηλαδή.

Κι η Εκκλησία δεν χάνει ευκαιρία να τιμήσει, για μια φορά ακόμη, εκτός από τη μνήμη της μεταστάσεώς του, 26 Σεπτεμβρίου, να τιμήσει τον μεγάλο και εύπλαχνο Θεολόγο της, για μια φορά ακόμη, στις 8 του Μαΐου.

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, «Εαρινό Συναξάρι», τόμος β', των εκδόσεων Ακτή Λευκωσία 2008.*

**PERMANENTLY\_REMOVED**