

13 Μαΐου 2023

# **Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης: Αλίμονο σ' εκείνον, που σε κατηγορεί άδικα, ενώ δεν έπρεπε να σε κατηγορεί!**

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις





*Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (1912-2006).*

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Γιατί οι άνθρωποι, είτε καλοί είτε κακοί, επιθυμούν την αγάπη;

- Γιατί η αγάπη είναι ζωή και τη ζωή τη θέλουν όλοι.

\*\*\*\*

**Όταν κάνεις τις εργασίες όλη μέρα και έχεις στο μυαλό σου τον θεό, είναι είδος προσευχής αυτό;**

- Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί ο νους σου είναι προσηλωμένος στον Κύριο και προσεύχεσαι συνάμα. Και λες: «Κύριε, βοήθησε και μένα, βοήθα και αυτόν και τον τάδε. Βοήθα, σε παρακαλώ». Εργάζεσαι έργο καλοσύνης, δεν εργάζεσαι πονηριά και έχεις επικοινωνία με τον θεό.

\*\*\*\*

Ο πειραζόμενος και καταδιωκόμενος, άμα είναι σωστός και δίκαιος, αλλά διώκεται και βλασφημείται άδικα, είναι σε δέκα Παραδείσους μέσα.

Αλίμονο σ' εκείνον, που σε κατηγορεί άδικα, ενώ δεν έπρεπε να σε κατηγορεί ούτε να σε βλασφημήσει.

Κάνει παρανομία, που σε κατηγορεί και σε βρίζει και σε κακολογεί.

Εκείνος... κλάψε τον, γιατί τι τον περιμένει δεν λέγεται.

Ακούτε; Έτσι είναι τα πράγματα.

\*\*\*\*

Δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν, Γέροντα, κι ας είναι αλήθεια;

- Ας είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να τον κατηγορήσεις.

Γιατί λέει: «Έχει τον κρίνοντα». Άμα τον κατηγορούμε εμείς, παίρνομε την κρίση εμείς και τότε είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον Κύριο.

Λέει ο Κύριος: «Μην κατακρίνεις!»

Και σου λέει: Να βλέπεις τον άνθρωπο να κάνει την αμαρτία φανερά μέσα στον δρόμο, μην πεις: Ω τι κάνει ο παλιάνθρωπος», αλλά γύρισε και φύγε.

Και πες. «Θεέ μου σκέπασε εμένα και βοήθησε κι αυτόν τον ταλαίπωρο».

Αυτή είναι η σωστή απάντηση και κρίση. Και ο Κύριος ξέρει τι θα κάνει. Ο Κύριος ξέρει τι κάνει, εμείς δεν ξέρομε.

*Από το βιβλίο της Ι. Μ. Δαδίου Παναγία η Γαυριώτισσα, «Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης, Ο πνευματικός της Μονής Δαδίου, Ο επιστήθιος φίλος του αγίου Πορφυρίου», των εκδόσεων Άθως. Κείμενα Μιχάλης Λεβέντης.*

**PERMANENTLY\_REMOVED**