

17 Μαΐου 2023

## Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, Γιατί τα βατράχια σταμάτησαν για δύο χρόνια να κοάζουν!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





*Λιτανεία της εικόνας του αγίου Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, του θαυματουργού.*

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Περιοδεύοντας κάποτε στην Μητρόπολή του ο άγιος Αθανάσιος ο Νέος, Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, ο θαυματουργός έφτασε στην Μεγαλόπολη. Εκεί υπήρχε Ναός της Μεταμορφώσεως κοντά στον οποίο υπήρχε μεγάλη λίμνη η οποία ήταν γεμάτη βατράχια.

Μετά τον εσπερινό ο άγιος έμεινε εκεί για να διανυκτερεύσει στο ύπαιθρο, όπως συνήθιζε να κάνει το καλοκαίρι για να ησυχάζει.

Καθ' όλο το διάστημα της νύκτας, όμως, δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι γιατί το μεγάλο πλήθος των βατράχων εκόαζε προξενώντας μεγάλο θόρυβο. Γι' αυτό, μόλις και μετά βίας κατόρθωσε να κλείσει για λίγο τα μάτια του.

Έτσι, όταν την επόμενη μέρα μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τον ρώτησαν πώς πέρασε το βράδυ που κοιμήθηκε έξω, ο άγιος Αθανάσιος τους είπε:  
- Τι να σας πω, παιδιά μου! Τα βατράχια αυτά, κακό χρόνο νάχουν, έκαναν τόσο θόρυβο απόψε, ώστε σχεδόν δεν έκλεισα μάτι.

Μετά από τον λόγο αυτό του αγίου οι βάτραχοι σταμάτησαν αμέσως να κοάζουν και επικράτησε πλήρη ησυχία στην λίμνη. Αυτό, όμως, κατά τη διάρκεια της

ημέρας δεν αποτελούσε για τους κατοίκους της περιοχής κάποια έκπληξη, γιατί οι βάτραχοι κοάζουν περισσότερο τις νύχτες.

Εν τούτοις, από τότε επικράτησε νεκρική σιγή στην λίμνη πράγμα που δημιούργησε μεγάλη απορία στους κατοίκους της περιοχής.

Μετά από δύο χρόνια που επανήλθε στην Μεγαλόπολη ο άγιος δεν άκουσε και ο ίδιος να κοάζουν τα βατράχια, πράγμα που του έκανε εντύπωση.

Από περιέργεια, λοιπόν, ρώτησε έναν Ιερέα μετά την Θεία Λειτουργία:

- Τι έγινε εκείνο το πλήθος των βατράχων το οποίο ακουγόταν παλιά;

Και ο Ιερέας του απάντησε:

- Δέσποτα, από την ημέρα, που είπατε «κακόν χρόνον νάχουν» που δεν σας άφησαν να κοιμηθείτε, πλέον δεν ξανακούστηκαν!

Τότε ο Άγιος με ένα ελαφρύ χαμόγελο είπε:

- Και με άκουσαν τα ευλογημένα;

Και μόλις τέλειωσε την φράση του άρχισαν να κοάζουν όλοι οι βάτραχοι μαζί προξενώντας μεγάλο θόρυβο όπως προηγουμένως!

*Η μνήμη του τιμάται στις 17 Μαΐου.*

*Διασκευή από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Μάιος, τόμος ε΄.*

**PERMANENTLY\_REMOVED**