

23 Μαΐου 2023

Άγιος Ευμένιος: Αυτοί που πολεμούν τον Θεό πολεμούν τον εαυτό τους

/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις





Άγιος Ευμένιος (Σαριδάκις) 1931-1999.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ο πόνος στον άνθρωπο

Ο πόνος τι προσφέρει στον άνθρωπο;

π. Ευμένιος: Ο πόνος είναι ωραίος. Μας βοηθά. Αλλά να έχουμε υπομονή. Όταν ο Θεός επιτρέπει να αρρωστήσουμε και υπομένουμε για την αγάπη Του, δεν είναι ωραίο; «Ο υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται». «Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών».

Ο άνθρωπος και ο Θεός

Αφού είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, πώς είναι δυνατόν μερικοί να μείνουν έξω από αυτή την αγάπη;

π. Ευμένιος: Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να μείνη μόνος του, να μείνη έξω από την αγάπη... Ο Θεός δεν βάζει έξω κανέναν.

Κι όταν κλείση η θύρα της Βασιλείας και μερικοί μείνουν έξω και ο Κύριος τους πη «δεν σας γνωρίζω»;

π. Ευμένιος: Όταν ο Κύριος δεν μας γνωρίσει σ' αυτή την ζωή, πώς θα μας γνωρίσει στην άλλη; Εδώ πρέπει να μας δη.

Μερικοί δεν θέλουν να έχουν Θεό πάνω από το κεφάλι τους.

π. Ευμένιος: Ε, όταν δεν θέλουμε να έχουμε Θεό πάνω από το κεφάλι μας, τότε δεν είμαστε τίποτε. Αλλά τι πάνω από το κεφάλι μας; Ο Θεός είναι μέσα μας. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ο Θεός... «Ο Θεός εντός ημών έστι». «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών έστι».

Ωρισμένοι άνθρωποι πολεμούν τον Θεό.

π. Ευμένιος: Μα ο Θεός δεν πολεμιέται. Αυτοί, που Τον πολεμούν, πολεμούν τον εαυτό τους. Ποιος είναι που μπορεί να πολεμήση τον Θεό; Ο Θεός με ένα νεύμα Του μας εξαφανίζει.

Πού να περιστρέφονται οι ομιλίες, που κάνουμε στον λαό του Θεού;

π. Ευμένιος: Στο ν' αγαπούν τον Θεό.

Από το βιβλίο του Μοναχού Σίμωνος, «Πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός».

PERMANENTLY_REMOVED