

25 Ιουνίου 2023

Αγία Φεβρωνία, Την έβλεπαν στην γιορτή της να συμψάλλει με τις άλλες μοναχές

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





*Η Αγία Παρθενομάρτυς Φεβρωνία. Εικόνα 13ου αι.
από την Μονή Αγίας Αικατερίνας Σινά.*

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Σύμφωνα με την παράδοση κάθε χρόνο όταν ετελείτο η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Φεβρωνίας στο Μοναστήρι της, την έβλεπαν γύρω στα μεσάνυχτα, παρούσα μαζί με τις άλλες αδελφές να συμπάλλει μαζί τους και να στέκεται στον ίδιο τόπο στον οποίον στεκόταν όταν ήταν ζωντανή.

Μια φοράν δε, θέλησε η Ηγουμένη Οσία Βρυαΐνη να την πιάσει και αμέσως έγινε άφαντη.

Ο Λυσίμαχος [ανιψιός του ηγεμόνα Σεληνού], θεώρησε ως βαριά προσωπική συμφορά το μαρτύριο της Αγίας Φεβρωνίας, διότι πρώτον ο ίδιος καταγόταν από μητέρα Χριστιανή, και δεύτερον γιατί ο θείος του ο ηγεμόνα Σελήνος έδειξε μεγάλην απανθρωπιά και ωμότητα απέναντι στην Παρθενομάρτυρα Φεβρωνία,

αφού κατέστρεψε το κάλλος της νεαρής παρθένου το οποίον ήταν σχεδόν πέραν από τα ανθρώπινα.

Γι' αυτό και από την λύπη και την πίκρα που διακατείχε την ψυχή του δεν έφαγε, αλλά θρήνησε και έκλαψε πικρά τον θάνατον της Αγίας. Ύστερα, μάλιστα, πίστεψε στον Χριστό μαζί με τον ανιψιό του Πρίμο και βαπτίστηκαν.

Όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο Σελήνος έγινε έξω φρενών και κοιτάζοντας στον ουρανό μούγκρισε σαν βόδι. Έπειτα κτύπησε την κεφαλήν του σε μια κολόνα και έτσι ο κακός κακώς απέρριψε την ψυχή του.

Η Αγία Παρθενομάρτυς Φεβρωνία τιμάται στις 25 Ιουνίου.

Διασκευή από τον «Συναξαριστή των δώδεκα μηνών του ενιαυτού», τόμος γ', του Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου. Ο Συναξαριστής κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δόμος.

PERMANENTLY_REMOVED