

14 Ιουλίου 2023

Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, Όλοι έτρεχαν στον ρακένδυτο, για να βρουν την ιατρεία των και παραμυθία των θλίψεών τους!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Η συνοδεία των αδελφών Σκουρταίων στις Καρυές του Αγίου Όρους, βλέποντας την σκληρότατη ασκητική ζωήν του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, κατά την οποία καταπονείτο αγωνιζόμενος και συγγράφοντας, τον καλούσαν πολλές φορές να συντρώγει μαζί τους, προς ανακούφιση του καταπονημένου σώματός του.

Αλλά και κατά την ώραν του φαγητού, όσες φορές τον ρωτούσαν για πνευματικά ζητήματα, «άρχιζε να λέγει. Και από το λέγειν, όμως, λησμονούσε την πείνα, τόσον ώστε πολλές φορές τον πρόσταζε ο μακαρίτης ο Γέροντάς μας να σιωπήσει, για να φάει».

Τόσον ήταν θεόληπτος και θεοφορούμενος και τόσο πολύ ευφραίνόταν η καρδιά του στην μελέτη και την ανάλυση των θείων λόγων.

Η φήμη των αρετών και της σοφίας του μεγάλου αυτού Πατρός ακούστηκε γρήγορα και διαδόθηκε παντού, και από παντού πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν πνευματική ανάγκη συνέρρεαν προς αυτόν, για να βρουν ψυχική παρηγοριά.

Όπως διηγείται ο παράδελφός του Ευθύμιος· «όλοι οι πληγωμένοι εκ των αμαρτιών άφησαν τους Αρχιερείς και πνευματικούς, και όλοι έτρεχον εις τον ρακενδύτην [ρακένδυτο] Νικόδημον, διά να εύρουν την ιατείαν των και παραμυθίαν των θλίψεών των, όχι μόνον από τα Μοναστήρια και Σκήτας και κελλία, αλλά και πολλοί Χριστιανοί ήρχοντο από διαφόρους χώρας, να ιδούν και παρηγορηθούν εις τας θλίψεις των από τον Νικόδημον».

Η συνεχής όμως και τόσον γόνιμος αυτή εργασία, η έντονος εξ άλλου προθυμία του να καθοδηγεί διά πνευματικών συνομιλιών και συμβουλών και παραινέσεων τόσο τους Μοναχούς του Αγίου Όρους, όσο και τους εκτός και από παντού συρρέοντες Χριστιανούς, και επιπλέον η εντατική διά συνεχών προσευχών, αγρυπνιών και λοιπών ασκητικών καμάτων επίδοσή του στην μακαρία κατά Χριστόν ζωή, έκαμψαν την αντοχή του σώματός του και κλόμισαν την υγείαν του, οπότε αναγκάσθηκε να καταφύγει στο κελλί του ζωγράφου Κυπριανού.

Εδώ, παρ' όλους τους κόπους και τις ασθένειες του σώματός του, εξακολουθούσε τους τίμιους αγώνες του ως καλός αγωνιστής της αληθείας...

Η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου τιμάται στις 14 Ιουλίου.

Διασκευή από τον «Μεγάλο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Ιούλιος, τόμος 7ος.

PERMANENTLY_REMOVED